

Så heligt att det inte kan användas

JHVH - *tetragrammaton* - det judiska Gudsnamnet som inte får uttalas

Som fattig student ärvde jag mormors älskade tekoppar - 9 koppar och 19 tefat. Ett besök i en av stans finare porslinsaffärer fick mig att inse att de var långt ifrån billiga. Och på ren beskyddande instinkt tänkte jag, bäst att ställa in dem i skåpet så att ingen går sönder. Efter några år slog tanken mig, varför hade Mormor lämnat 19 tefat men endast 9 hela koppar efter sig. Mitt minne var också att det varje kväll dracks te i just dessa koppar, det var ju därför jag tyckte så mycket om dem. Mormor hade nog haft sönder fler än 10 koppar, men fortsatt att använda dem.

Det hebreiska gudsnamnet vet vi inte hur det egentligen ska uttalas - det har fallit i glömska då det ansetts så heligt att det inte kunnat användas.

Jag tror på en Gud som skapat allt, både det vi håller för heligt och det vi tycker är vardagligt enkelt. Gud har också blivit som en av oss, i Jesus och har verkligen inte värjt sig för de sämsta sidorna av mänskligt liv.

Jesus blev inte bara som en av oss, han gick ända in i döden och genom döden för vår skull. Inget snack om att vara för helig eller fin i kanten.

Det är detta som är vår räddning - att Gud omfamnar allt mänskligt liv ända in i döden och förbi döden för att ge oss liv, och liv i överflöd. Så svårt att förstå, så svårt att ta in. Tur att det finns en hel påskhelg att fundera över detta på.

Men Gud vill inte att hans seger över döden bara ska få prägla vår påskhelg, Gud vill att hans seger över döden förvandlar vår vardag.

Även i år firar vi en annorlunda påsk - väl mött till digitala samlingar på Zoom och Jitsi, till öppen kyrka i Gräfsnäs och Magra och till våra olika vandringar.

Jag är i tjänst hela påsken och för dig som har svårt att komma till våra kyrkor kommer jag gärna hem till dig. Det är bara att höra av sig.

Med önskan om en välsignad påsk

Kaisa

Kaisa Svennberg, pastor
0705340106

Med hela Equmeniakyrkan ber vi för:

FÖRSAMLINGSGRUNDANDE

Tack Gud för din trygga famn som också genom våra 29 planteringar görs tillgänglig för alla. Tack för den tillväxt som finns mitt under rådande utmaningar. Kom med inspiration och kreativitet så att evangelium fortsatt erbjuds nya människor. Vi ber också om Din välsignelse och ledning över de förstudier som detta år kommer genomföras på nya orter.

KINA-XINJIANG

Vi fortsätter be att rätten ska få flöda i Xinjiang och att det orättfärdiga kuvandet av speciellt Uigurerna ska upphöra. Vi ber för de runt miljonen personer som är satta i omskolningsläger att de ska släppas. Vi ber om mod och beskydd för de som arbetar för att exponera de pågående övergreppen. Vi ber för arbetet med att översätta bibeln till Uiguriska.