

Veckobrev 1

Under den så kallade Coronakrisen är alla våra gudstjänster, barn och ungdomsarbete och övriga samlingar inställda. Därför har vi tänkt skicka ut ett brev i veckan med information och en betraktelse för att vi behöver gemenskapen och för att känna att vi har varandra. Ni som har någon närstående som saknar e-post kan väl skriva ut detta brev och överlämna.

För en del blir det upprepningar av information, men i nästa brev ska det inte upprepas.

Vi föreslår att alla ställer ett alarm som ringer klockan 12.00 varje dag. Det får bli en signal om att nu ber vi för varandra. Vi tänker på de som står på vår bönelista och alla övriga som är sjuka, samt de som blivit extra isolerade i dessa tider. Vi tänker också på barn, ungdomar och familjer, särskilt de där någon har blivit permitterad och på så sätt fått minskad inkomst.

Ring gärna till de som blivit isolerade, så de får kontakt med yttervärlden.

Om ni behöver hjälp, eller känner någon som behöver det t.ex. med att handla, så kan ni ringa Thore Sylvén 076 814 40 70 eller Ulla Cajdert 070 278 83 00. Om ni frågar efter något som de inte kan hjälpa till med, så försöker de hitta någon som är kunnig på området. Naturligtvis går det att ringa pastor Eddy Alexandersson 073 963 45 26 också. Rent praktiskt försöker vi ha så lite närkontakt som möjligt. Varor lämnas på trappan osv. Vi får tänka till i ömsesidig respekt.

I Equmeniakyrkan Arvika har Linda Alexandersson och ungdomsledaren Henrik Evrell nu börjat göra korta andaktsfilmer under rubriken "Mellanrum", som läggs upp på Youtube dagligen. Där kan du varje dag få ett bibelord och några tankar för dagen. I fredagens film sjunger och spelar Linda och Torbjörn Svahn "Blott en dag" och berättar om bakgrunden till sången. Du kan lyssna på andakten genom att klicka här: https://www.youtube.com/watch?v=1_SN2QCIdDM
Om du tycker om filmerna och skulle vilja få en film i din mobiltelefon, surfplatta eller dator varje dag kan du:

1. Klicka på länken ovan, så du kommer in på dagens film.
2. Klicka på prenumereraknappen.
3. Då dyker en liten klocka upp bredvid prenumereraknappen. Klicka på klockan.
4. Du får nu flera alternativ, och väljer "alla". Då får du en avisering i telefonen varje morgon när en ny film har lagts upp.



Söndagens tema är Försonaren och texterna är hämtade från: 4Mos 21:4-9, 1Joh 1:8-2:2, Joh 3:11-21, Ps103:8-14

Covid -19 och Corona är nya begrepp som vi nu matas med dagligen. Att titta och lyssna på nyheter är en daglig rutin för de flesta av oss. Nyheter är till största delen negativa upplysningar och nu matas vi med allt elände som detta virus ställer till med, samt föreskrifter om hur vi ska leva. Det är lätt att känna sig begränsad och instängd, satt i karantän. Dessutom är ovissheten om hur länge denna prövning ska pågå total. Vad är viktigt att göra och vad är överdrivet? Jag tänker att det är bättre att vara lite för seriös, än att ta onödiga risker.

För att inte missmodet ska gripa oss måste vi hålla kontakten med släkt och vänner, via telefon eller sociala medier. Där får vi uppmuntra varandra att inte tappa modet.

Mina tankar går till en novell av Karen Blixen som heter Babettes gästabud (1958). Det är en påhittad skröna som hon berättar. Handlingen utspelar sig i Finnmark fylke i Norge. Till en liten by kommer en fransk kvinna under mystiska omständigheter. Hon möts med misstro av ordsbefolkningen, men hon får en fristad hos de fromma systrarna Martine och Filippa. Med tiden blir hon mer och mer accepterad av byborna och de börjar räkna med henne som en del av byn. Hon visar sig vara efterlyst för någonting, men hon är också en stjärnkock. En dag får hon ett meddelande om att hon har vunnit på ett lotteri i sin hemstad. Byborna blir nu oroliga att de ska förlora sin nyfunna vän som har fört in en fläkt av den stora världen.

Babette ber systrarna om att få ordna en riktig fransk festmåltid. Alla i byn är bjudna och även General Löwenhielm som är vida berömd för sina fantastiska tacktal. Den här gången tappar han helt tråden och allt han tänkt säga om den fantastiska maten. Talet övergår till en predikan om den överflödande nåden. Vi vet att nåden finns, men vi är kortsynta säger han. Vi oroar oss för så mycket, men stunden ska komma då vi förstår att nåden är oändlig. Den är inte för några få utvalda, utan ges till alla fritt och för intet. Den ställer inte några villkor på motprestationer. Det är som en allmän amnesti, det är bara att öppna sitt hjärta och ta emot. Det som vi tidigare ringaktade ges oss nu i fullständigt överflöd.

Byborna som tidigare har haft mängder av intriger och närt gamla oförrätter i årat, börjar nu tala med varandra. De inser att det är dumt att slösa bort livet på sådant som bara är destruktivt. Talet om nåden och insikten om dess betydelse förändrade livet i byn.

Försonaren Jesus Kristus kommer till oss med nåd och förlåtelse i överflödande mått. Det betyder inte att man ska se genom fingrarna med vad som helst, utan först ska man säga sanningen och sedan förlåta. Därefter får man släppa det som varit och leva i försoningen tillsammans med Försonaren. Det behövs något som skakar om oss, precis som generalens tal i novellen. Kan vi vända Coronakrisen till en ögonöppnare på allt det värdefulla vi har i varandra och i Guds omsorg? Vi behöver förmedla hopp i prövningens stund.

Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla.

