

Veckobrev 2



Sedan några veckor finns en privat grupp på facebook för församlingens medlemmar. Om någon inte blivit inbjuden och vill vara med hör av er till Erica Westerskoog så fixar vi det.



#####

Palmsöndag 2020

Vägen till korset

Det är lätt att se bilden framför sig. Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Folket jublar, lägger ut mantlar och viftar med palmkvistar. Det är fest och glädje. Men runt hörnet väntar mörka makter. Jesus vet och förstår, men hur mycket lärjungarna förstår är mer osäkert.

Hursomhelst så kommer han i alla fall att utmana både den lokala makten och den romerska ockupationsmakten. Det till synes enkla och fredliga intåget på en åsna utmanar faktiskt hela etablissemang.

På Jerusalems gator är det ett myller av pilgrimer från alla håll. De är på plats för att fira den judiska påsken till minne av befrielsen ur slaveriet i Egypten. Pontius Pilatus är också på plats med sina soldater. Hans uppdrag är att stävja alla försök till befrielse från Roms överhöghet. En barfotaprofet från Nasaret på en lånad åsna och med följeslagare utan vapen går nog under hans radar. Israels religiösa ledare däremot förstår symboliken, som pekar på en kungs entré och de känner sig genast hotade. Han måste bort nästan till vilket pris som helst, men inte under helgen för då kan det bli upplopp och då kommer romarna att ödelägga hela vår heliga stad, tänker de. Den strategin kommer dock att ändras senare när en viss Judas Iskariot kommer med ett förslag.

Jesus vet att den här vägen leder till korset, men det är genom lidande och död som man kommer till uppståndelse. Det har han förutsagt minst tre gånger för lärjungarna under vandrigen från Galileen. Han vet sin kallelse och han vet vad det kommer att kosta, ändå rider han vidare. Folket är upprymda och ropar "Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer. Hosianna i höjden". Några fariséer i folkmassan sa då till honom: Mästare säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade; Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Det finns många bottnar i berättelsen om intåget i Jerusalem. Ett av budskapen till oss är uppdraget att vara ropande stenar eller vara åsnor som bär Jesus Kristus vidare till de behövande. Tänk vilken nåd och glädje det ligger i att vara efterfrågad och behövd. Jag får vara med. Någon räknar med mig. Det jag bidrar med kan lyfta och bära en medmänniska i en svår tid. Uppdraget är inget som går över vår förmåga. Det innebär helt enkelt att vara en kärleksfull medmänniska med ett uppdrag från livets Herre. Det är inte alltid smärtfritt. Men vet att Jesus som kallat dig går med dig hela tiden, oavsett hur det ser ut runt omkring. Han som gick före igenom lidande och död fram emot uppståndelse.

