

Veckobrev 4

Vandring med pilgrimstema – 26 april

Tycker du om att vandra i skog och mark? 7 söndagar under sommarhalvåret går vi olika kortare vandringsleder (3-6 km) inom kommunen. Första vandringen är 26 april, samling Årbottens missionshus kl 09.30. Se bifogad fil för mer information.

Arbetsdag i Tvärud – 2 maj

Lördag 2 maj är det arbetsdag i Equmeniakyrkan Tvärud mellan kl 08-12.



Böneschema

Inom Equmeniakyrkan i Region Svealand finns ett böneschema där vi ber för varandra i församlingarna inom Regionen. Denna vecka ber vi för Johanneskyrkan Kumla och Equmeniakyrkan Visnum.

"Gud kan vittna om att jag ständigt nämner er i mina böner." Rom 1:9 Liksom Paulus har vi förmånen att bära varandra i bön inför Gud. Församlingar och Equmenia föreningar hör ihop. Förbön är en kraftkälla men också ett uttryck för omsorg.

Förslag på en enkel bön. *"Gud vår skapare, tack för vad du gör genom din kyrka. Tack för alla församlingarna och Equmeniaföreningarna i vår region. Vi ber idag särskilt om din välsignelse över Jesus Kristus, vår broder och vän, kom var vårt centrum. Du heliga Ande vår hjälpare, tack för vägledning och närvaro. Kom med din kraft och hjälp till dessa församlingar och föreningar vi har nämnt. Hjälp oss alla växa i tro och dela med oss av den nåd och kärlek som strömmar mot oss. Amen."*

Bönelista

Vi har en bönelista med personer som vi ber för i våra gudstjänster. Kom ihåg att fortsatt be och tänka på de som är med på listan.

Påskens vittnen

Sak 8:6-8, 1Petr 1:3-9, Joh 20:24-31, Ps 145:1-7

Karantän

Lärjungarna håller sig bakom låsta dörrar. De är rädda och förvirrade. Deras Mästare är avrättad genom korsfästelse (ett utdraget lidande med syfte att avskräcka andra). De håller sig gömda, för det kan gå för lärjungarna som för deras Herre. De behöver få grepp om den nya tillvaron. Kvinnorna har mött den uppståndne, men det har inte riktigt gått in i medvetandet hos lärjungarna.

De har försatt sig själva i karantän. Ordet karantän kommer från latinets quaranta giorni - 40 dagar - så lång tid krävdes för att hindra smittspridning. Att det var just 40 dagar kom av den kristna fastetidens 40 dagar. Fastan ska bilda ett mellanrum inför Påskens mysterium. Man bryter de vanliga rutinerna och ett märkbart mindre intag av föda förändrar sinnet hos den som fastar. Efter en tid kommer ledan, något som öknens munkar kallade middagsdemonen, men härdar man ut så kommer en klarhet över sinnet. Lärjungarna försöker härda ut för att förhoppningsvis komma till klarhet om den nya situationen.

Corona

Då plötsligt kommer Jesus och står mitt ibland dem "Frid åt er alla" och visar dem sina händer och sin sida. En vecka tidigare hade Jesus ridit in på en åsna och tre dagar innan hade soldaterna satt på honom en törnekrona. På spanska säger man "una corona de espinas" – en krona med taggar – i långfredagens gudstjänst. Lärjungarna får nu se spikhålen i hans händer och såret i hans sida (kanske även såren efter törnekronan). Han är en kropp, inte bara en ande. Inte en perfekt kropp, utan en kropp med skador, med sår, efter misshandel av maktens män. Eller rättare sagt de som tror sig ha makt. "Du skulle inte ha någon makt över mig, om du inte hade fått den från ovan" sa Jesus till Pilatus Joh 19:11 Jesus hade vid flera tillfällen sagt att han skulle lida och dö för att sedan uppstå. Lidandet och döden kunde lärjungarna inte undgå att ta in, men uppståndelsen tar sin tid. Att det omöjliga ska bli till verklighet är inte lätt att greppa. Lärjungen Tomas uttrycker vår oförmåga att ta in med orden "Om jag inte får se spikhålen...". Ytterligare en vecka senare, ordagrant 8 dagar, får Tomas se och känna på såren. Då först kan han tro och utbrister "Min Herre och min Gud" och Jesus svarar "Saliga de som inte sett men ändå tror" Joh 20:24-29.

När vänder det?

Det är en vanlig fråga i våra dagar och svaren varierar högst betänkligt, eftersom ingen vet och ingen kan veta. Men vi vill se tecken på att färre insjuknar och färre dör. När kan det bli som vanligt igen? Det kristna svaret är att det vänder på påskafton. Där i dödsriket vänder Jesus om till livet. Lidande och död är avklarade, men döden fick inte sista ordet. För; "I Ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det" Joh 1.4-5. På påskdagens morgon rullas stenen undan och livet uppstår på nytt.

En dag ska stenen rullas undan och Corona-tiden ska vara över och livet ska bli nästan som förr. Några lärdomar måste vi då ta med oss från karantäntiden, till eftertanke och prioriteringar om vad som verkligen är viktigt. Törnekronan coronan har sin tid och är en del av vägen till uppståndelsen. Livet på jorden har sina sjukdomar och svårigheter, men vi har också hoppet som bär oss. För genom hela påsk-dramat kan man märka att Gud håller allt i sin hand. Hoppet vilar i Guds händer och som Jesus sa till sina lärjungar då, så säger han även idag; "Frid åt er alla".

Eddy

