

## Veckobrev 7

### Insamling - Equmeniakyrkans nationella arbete

Det pågår insamling till Equmeniakyrkans nationella arbete just nu. För den som vill ge ett bidrag går det bra att skicka till vår församlings bankgiro 5100–3390 eller swishnummer 123 228 9155. Märk "Nationella arbetet".

### Arbetsdag i Årbotten – 16 maj

Lördag 16 maj är det arbetsdag i våra lokaler i Årbotten mellan kl 08-12.

### Vandring med pilgrimstema – 17 maj

Tycker du om att vandra i skog och mark? 7 söndagar under sommarhalvåret går vi olika kortare vandringsleder (3-6 km) inom kommunen, samling Årbottens missionshus kl 09.30.

Kontakta Lena Angleborg för frågor 070 640 5495

### Bönelista

Vi har en bönelista med personer som vi ber för i våra gudstjänster. Kom ihåg att fortsatt be och tänka på de som är med på listan.



## Böneschema

Inom Equmeniakyrkan i Region Svealand finns ett böneschema där vi ber för varandra i församlingarna inom Regionen. Denna vecka ber vi för Equmeniakyrkan Hallsberg och Equmeniakyrkan Munkfors.

*”Gud kan vittna om att jag ständigt nämner er i mina böner.” Rom 1:9* Liksom Paulus har vi förmånen att bära varandra i bön inför Gud. Församlingar och Equmenia föreningar hör ihop. Förbön är en kraftkälla men också ett uttryck för omsorg.

Förslag på en enkel bön. *”Gud vår skapare, tack för vad du gör genom din kyrka. Tack för alla församlingarna och Equmeniaföreningarna i vår region. Vi ber idag särskilt om din välsignelse över ..... Jesus Kristus, vår broder och vän, kom var vårt centrum. Du heliga Ande vår hjälpare, tack för vägledning och närvaro. Kom med din kraft och hjälp till dessa församlingar och föreningar vi har nämnt. Hjälp oss alla växa i tro och dela med oss av den nåd och kärlek som strömmar mot oss. Amen.”*

## Att växa i tro

Jes 57:15-16, Gal 5:13–18, Joh 17:9-17, Ps 98:1-8

Vi befinner oss mellan Påsk och Kristi himmelfärdsdag. Det är 40 dagar, precis som fastan innan Påsk. Talet 40 symboliserar en förberedelsestid (troligen av att vi alla varit c:a 40 veckor i mammas mage). Här förbereder Jesus lärjungarna på ett liv utan hans direkta närvaro. Han ber för dem och påtalar att de hör ihop. Faderns omsorg är inte slut, utan den fortsätter. Dessutom kommer han att sända den heliga Anden, hjälparen. Det sker vid pingsten, som infaller 50 dagar efter Påsk.

För lärjungarna kändes det nog lite ångestskapande att bli lämnade av den som varit deras lärare och Mästare. Talet till lärjungarna som texten är hämtad ut sker ju före Påsk och då var det säkert svårt att ta in budskapet. Nu är det efter Påsk och lärjungarna minns hans ord och hans omsorg. De har säkert svårt att tro att de ska klara sig utan honom. Allt är så omtumlande, så nytt för dem. Hela kartan har ritats om, hela världsbilden förändrats. Nu hänger det på dom och därför ekar orden från Jesus ”Helige fader bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett”.

Att lärjungarna ska vara ett betyder inte att de ska tycka lika i alla frågor, utan att de ska hålla ihop som en familj. Vi har olika gåvor allesamman och de kompletterar varandra. Dessutom är alla människor lika värdefulla och allas gåvor är lika viktiga. Paulus jämför med kroppen som har många olika delar,

alla behövs och ingen är förmer än någon annan. Likadant hos oss, olikheterna breddar och stöttar upp. Var och en behövs för helheten. Det är lätt att tänka; att jag inte har något att komma med, men alla har faktiskt något att bidra med. Det är inte prestationen i sig som efterfrågas, utan att dina och mina gåvor ska komma till sin rätt. Inte för att just vi ska uppmärksammas utöver någon annan, utan bara för att Gud har lagt ner begåvning i varenda människa och den behöver komma i funktion för helhetens skull. Så utveckla dina gåvor och låt dem komma till nytta i gemenskapen och för alla människor i din omgivning.

Tiden mellan Jesu uppståndelse och himmelfärd fram till Pingst och Andens utgjutande är nog den mest förvirrande i lärjungarnas liv. Det är lätt att tänka sig in i deras situation. När den store ledaren som har vidgat deras vyer något alldeles enormt och livet har varit fantastiskt spännande ... Plötsligt säger att han ska lida och dö för att sedan uppstå ... Då är det inte lätt att ta in orden om att han och Fadern är ett och att de ska skyddas och bevaras. Nu har han lidit, dött, uppstått och de har fått möta honom. Då ska han lämna dem definitivt, för att gå tillbaka till Fadern. Att lärjungarna då helst håller sig bakom reglade dörrar är lätt att förstå.

Det verkligen fascinerande är den förvandling som lärjungarna strax kommer att genomgå. Från rädda och försiktiga till att börja föra ut det glada budskapet över den då kända världen. Trots lidande och förföljelse fortsätter de envist att gå längre och längre bort med evangeliet. Att de trotsar alla faror, hänger ihop med bönen Jesus ber om att de ska vara ett och att de är ett med honom och Fadern. I början har de begränsade framgångar, men de fortsätter envist att förkunna budskapet i ord och handling. Den praktiska omsorgen och den osjälviska kärleken till medmänniskan blev det som imponerade mest på omgivningen. Kärleken, enheten och generositeten är och förblir den kristna trons signum. Det är det sanna budskapet och Guds ord är sanning.

Med önskan om Guds välsignelse till alla.

Eddy