

Församlingsbrev 18 oktober 2020

Pastorns rader

På Matteus barnvälsignelse kommer det ca 10 anhöriga. Så alla som vill vara med får nog plats inom de stipulerade 50 besökarna. Oavsett om man är på plats eller hemma så får ni be för Matteus och hans föräldrar.

Bönelista

Vi har en bönelista med personer som vi ber för i våra gudstjänster. Kom ihåg att fortsatt be och tänka på de som är med på listan.

Böneschema

Inom Equmeniakyrkan i Region Svealand finns ett böneschema där vi ber för varandra i församlingarna inom Regionen. Denna vecka ber vi för Equmeniakyrkan Arvika och Åsbro Frikyrkoförsamling.

"Gud kan vittna om att jag ständigt nämner er i mina böner." Rom 1:9 Liksom Paulus har vi förmånen att bära varandra i bön inför Gud. Församlingar och Equmenia föreningar hör ihop. Förbön är en kraftkälla men också ett uttryck för omsorg.

Förslag på en enkel bön. *"Gud vår skapare, tack för vad du gör genom din kyrka. Tack för alla församlingarna och Equmeniaföreningarna i vår region. Vi ber idag särskilt om din välsignelse över Jesus Kristus, vår broder och vän, kom var vårt centrum. Du heliga Ande vår hjälpare, tack för vägledning och närvaro. Kom med din kraft och hjälp till dessa församlingar och föreningar vi har nämnt. Hjälp oss alla växa i tro och dela med oss av den nåd och kärlek som strömmar mot oss. Amen."*

Programblad för oktober och november

Sön 25/10	11.00	Gudstjänst med barnvälsignelse Eddy Alexandersson
Sön 1/11	11.00	Gudstjänst med ljusständning Eddy Alexandersson, Olof Algsten
Sön 22/11	15.00	Årsmöte

avslutningsandakt Eddy Alexandersson

Sön 29/11 11.00

Adventsgudstjänst, Kompisklubben
Eddy Alexandersson, Angelica Arvidsson

COVID-19

Läktares reserverad för riskgrupper. Egen dörr (nödutgången).

Vi håller avstånd, både i foajen och i kyrksalen.

Handsprit kommer att finnas vid ingången.

Den som vill får ta med egen fika

Reservation för ändringar. Se predikoturer och affischering vid Thybergs.

Eller församlingens hemsida <https://equmeniakyrkan.se/gunnarskog/>

Trons kraft

Jos 2:1–15, Hebr 11:29-33, Mark 2:1–12, Ps 73:23-26

Att Jesus botar sjuka står det om vid flera tillfällen i evangelierna. I dagens text framgår det att han också förlåter synder. Sjukvården på Jesu tid var inte särskilt välutvecklad, men det fanns magiker som menade sig kunna bota sjuka. Dessutom fanns det exorcister som drev ut demoner. Allt detta var folket vana vid, men att förlåta synder kunde bara Gud göra. När någon var sjuk tänkte man att den personen hade syndat eller hans föräldrar, eller en tidigare generation. Det hände att folk blev friska och då fick man gå och visa upp sig för prästerna som skulle kontrollera. Blev man godkänd, så sågs det som ett tecken på att Gud hade förlåtit personen i fråga.

Här vänder Jesus på ordningen när han först förlåter mannen. Fariseerna blir upprörda, för Jesus jämför sig med Gud när han förlåter synder och det är en solklar hädelse. Eftersom mannen fortfarande är lam, är det dessutom en uppenbar lögn. Jesus förstår vad de tänker. Genom att först förlåta och sedan hela, visar Jesus att han tar avstånd från kopplingen att synd och sjukdom hör ihop. Sådana tankar sänker människor, som redan mår dåligt, ännu mer. Lägga märke till att Jesus aldrig frågar efter mannens tro. Däremot uppmärksammar han vännernas tro. Att baren bars av fyra män var ju inte så konstigt, men att talet fyra nämns signalerar att det har med skapelsen att göra. Något i skapelsen är trasigt och Jesus gör det helt igen.

Den lame mannen helas på flera plan. Synderna förlåts och varken han eller någon annan behöver oroa sig över om han är förskjuten av Gud. Han blir helad både fysiskt och psykiskt, vilket även helade hans självbild. Nu är han inte längre den sjuke som andra måste hjälpa. Dessutom får han tillgång till Templet. Sjuka betraktades som orena och fick inte komma till Guds heliga tempel. Det fanns vakter som kontrollerade vilka som skulle släppas in. Alltså har hans relation med Gud också helats. Slutligen har även hans sociala relationer helats. Nu behöver ingen fundera över vilka synder som har föranlett hans sjukdom. Ingen behöver heller oroa sig över att bli oren genom att umgås med honom.

Oseriösa personer ber gärna för sjuka och solar sig i glansen när någon blir helad, men om undret uteblir eller sjukdomen kommer tillbaka, då skyller de på den sjukes svaga tro. Här fokuserar Jesus på vännernas tro. Kom ihåg att tro aldrig handlar om att prestera, utan om att lita på. Jag har ingen stark tro, men jag litar på en stark Gud. Sen blir det inte alltid som vi vill och inte alltid på direkten. Så håll ut i tro och bön.