

## Församlingsbrev 15 november 2020

På grund av det rådande läget med Coronaviruset och nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten måste vi tyvärr tillsvidare pausa alla våra fysiska samlingar. Vi fortsätter med utskick av församlingsbrev och uppdaterar på sociala medier. Så håll utkik allt eftersom nya restriktioner kommer. Vi ber, tror och hoppas att vi snart kan ses igen!

### Årsmöte - 22 November kl 15

Pga att vi inte kan träffas fysiskt för vårt årsmöte ska vi prova med ett digitalt möte. Det är inte komplicerat det enda som krävs är en mail-adress. Man kan koppla upp sig via smartphone, surfplatta eller dator.

Anmälan krävs för att få inbjudan till det digitala årsmötet och det görs till [ostegaardkarl@gmail.com](mailto:ostegaardkarl@gmail.com) senast 20 November.

Efter din anmälan kommer du få en inbjudan via mail samt ytterligare information hur du kopplar upp dig till mötet.

### Pastorns rader

I mitten på oktober var jag till Akademiska sjukhuset i Uppsala på röntgen. Nu har jag träffat min läkare i Karlstad och fått höra hans utlåtande. Det finns "ingenting som lyser" sa han. Det betyder att de just nu inte kan se något oroväckande. Han betonade att resultatet varken friar eller fäller, men det ser onekligen bra ut. De kommer att fortsätta med provtagningar och uppföljningar. Jag ska fortsätta med min medicin och jag är inte friskförklarad, men utifrån förutsättningarna ser det bra ut. Det går åt rätt håll. Tack för alla förböner, de har varit mycket betydelsefulla för mig.

### Bönelista

Vi har en bönelista med personer som vi ber för i våra gudstjänster. Kom ihåg att fortsatt be och tänka på de som är med på listan.

Bönelistan kompletteras nu med Brita Sundström Eskilstuna. Brita och hennes familj har en stuga i Stommen och brukar komma till vår kyrka under sommarhalvåret. Nu är Brita sjuk och vi ska ta med henne i våra förböner.

## **Böneschema**

Inom Equmeniakyrkan i Region Svealand finns ett böneschema där vi ber för varandra i församlingarna inom Regionen. Denna vecka ber vi för Equmeniakyrkan Töcksfors, Mariakyrkan Katrineholm och Lekebergskyrkan Fjugesta.

*”Gud kan vittna om att jag ständigt nämner er i mina böner.”* Rom 1:9 Liksom Paulus har vi förmånen att bära varandra i bön inför Gud. Församlingar och Equmenia föreningar hör ihop. Förbön är en kraftkälla men också ett uttryck för omsorg.

Förslag på en enkel bön. *”Gud vår skapare, tack för vad du gör genom din kyrka. Tack för alla församlingarna och Equmeniaföreningarna i vår region. Vi ber idag särskilt om din välsignelse över ..... Jesus Kristus, vår broder och vän, kom var vårt centrum. Du heliga Ande vår hjälpare, tack för vägledning och närvaro. Kom med din kraft och hjälp till dessa församlingar och föreningar vi har nämnt. Hjälp oss alla växa i tro och dela med oss av den nåd och kärlek som strömmar mot oss. Amen.”*

## **Vaksamhet och väntan**

**Am 8:9–12, Fil 3:20–4:1, Luk 17:20-30, Ps 139:1-18**

Söndagen före domsöndagen är texterna allvarligare och kan upplevas hotfulla. Vaksamheten kan vara spänd och ångestladdad, men den kan också vara full av förväntan. De som växt upp med en eller två föräldrar som missbrukat alkohol eller droger, kan berätta om en vardag fylld med vaksamhet. De blev specialister på att läsa av de vuxna. För det gällde att vara beredd på att vad som helst kunde hända. Vaksamheten förde med sig en oro och ångest som i vissa fall totalt förmörkade livet.

Tyvärr finns det människor som hört eller läst bibeltexter som också har förmörkat tillvaron. Kanske är det svavelosande predikningar som tagit hårdast. Alltför många har uppfattat det som om Jesus helst av allt vill ta människor på bar gärning med händerna i kakburken. Ett tankegods där vaksamhet bygger på rädsla, är väldigt svårt att göra upp med. Den sitter liksom i ryggmärgen. Vår uppgift blir att visa på en annan förståelse av texterna. De föreslagna texterna för den här söndagen är visserligen allvarliga, men syftet är aldrig att skrämna någon endaste en. För vettskrämda följeslagare kommer aldrig att kunna förmedla ett bra budskap.

Dagens evangelietext från Lukas skulle kunna tolkas som om Gud misstycker när människor äter, dricker och roar sig. Problemet är, som på Noa och Lots tid, när människorna glömmer bort att ta hand om änkorna, de faderlösa, främlingen och de fattiga. Alltså, om man bara tänker på sig själv och inte bryr sig om de små i samhället, då blir Gud besviken. Egoismen är den stora boven i dramat, inte att det är fest ibland. Glädjen i gemenskapen är mycket viktig, men den måste vara kopplad till tacksamhet. Gemenskapen ska vara innerlig och varm samtidigt som den är öppen och välkomnande till de som står utanför. Särskilt de små och förtryckta människorna. Det får aldrig bli så fint och präktigt i våra kyrkor så att det skrämmer bort de trasiga.

Hur ska vi då läsa de allvarliga texterna? Kanske det är så enkelt som att sänka farten och fokusera på vem det är som talar. Att tro på Gud handlar om att ha en relation med Gud och den ska inte bygga på rädsla. Inga relationer ska bygga på rädsla, för de blir aldrig konstruktiva. Ta hand om dig själv, de människor som finns i din närhet och den del av skapelsen som du rör dig i. Kom ihåg att du är älskad och drivkraften i ditt liv måste vara kärlek och ingenting annat. Gud välsigne dig.