



Församlingsbrev 2 maj

<https://equmeniakyrkan.se/gunnarskog/>

Församlingsmöte 9 maj – kl 11.00

Digitalt möte, anmälan görs till Torbjörn Johansson

torbjorn.darframme@gmail.com, märk mailet med Församlingsmöte,

Pilgrimsvandring

Tycker du om att vandra i skog och mark?

Nu kör vi igen - 7 söndagsförmiddagar under sommarhalvåret går vi olika kortare vandringsleder (3-6 km) inom kommunen, och funderar tillsammans över Pilgrimens sju nyckelord. Samling Årbottens missionshus 09.30. Se bifogat dokument för mer info.

OBS! Enligt folkhälsomyndighetens restriktioner får vi endast samlas 8 personer i grupp. Därför om vi blir fler än 8 delas vi in i grupper och håller avstånd.

Bönelista

Vi har en bönelista med personer som vi ber för i våra gudstjänster. Kom ihåg att fortsatt be och tänka på de som är med på listan.

Böneschema

Inom Equmeniakyrkan i Region Svealand finns ett böneschema där vi ber för varandra i församlingarna inom Regionen. Denna vecka ber vi för Järnskogs Missionsförsamling och Vintrosa Missionsförsamling.

"Gud kan vittna om att jag ständigt nämner er i mina böner." Rom 1:9 Liksom Paulus har vi förmånen att bära varandra i bön inför Gud. Församlingar och Equmenia föreningar hör ihop. Förbön är en kraftkälla men också ett uttryck för omsorg.

Förslag på en enkel bön. *"Gud vår skapare, tack för vad du gör genom din kyrka. Tack för alla församlingarna och Equmeniaföreningarna i vår region. Vi ber idag särskilt om din välsignelse över Jesus Kristus, vår broder och vän, kom var vårt centrum. Du heliga Ande vår hjälpare, tack för vägledning och närvaro. Kom med din kraft och hjälp till dessa församlingar och föreningar vi har nämnt. Hjälp oss alla växa i tro och dela med oss av den nåd och kärlek som strömmar mot oss. Amen."*

Att växa i tro

Hos 11:1–4, 1Joh 4:10-16, Joh 16:5–11, Ps 98:1–8

Det är lätt att tro att barn växer av sig själva, men vore det inte programmerat i cellerna skulle ingenting hända. Samma celler vet också när det är dags att sluta växa. Vi är alla exempel på växandet, men ändå kan vi inte riktigt förklara hur det går till. Det är som Paulus säger: Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Vi kan hjälpa till med att ordna så bra förutsättningar som möjligt, men hur själva växandet sker kan vi inte helt greppa. Däremot kan vi se resultatet och fascineras. Vi är kallade till att växa i tro. Trots det så är det lätt att stagnera. För livet går vidare och det är mycket som pockar på vår uppmärksamhet. Mycket annat som lockar och drar. I dagens evangelium möter vi Jesus som manar oss till efterföljelse, växt, bevarande och sändande. Frågan är hur det tar sig uttryck i våra liv.

Det är lätt att komma ur kurs och tappa fotfästet för oss människor. Om vi ingenting gör utan bara låter livet rulla på, då är risken som störst att vi hamnar ur kurs. Då är det genast svårare att hitta tillbaka igen. Det är en fråga om hälsa, både kroppslig och andlig. Sköter man inte sin kropp med sund mat och rörelse, så mår man inte bra. Likadant med den andliga hälsan. Naturligtvis är allt som har med hälsa att göra efter var och ens förutsättningar. Man kan börja med att inte konsumera det som är skadligt och har en destruktiv inverkan på vårt välbefinnande. Jesus Kristus talar om att vara i honom, att vara kvar i hans kärlek och att vara i hans ord som är sanning. Växandet beskrivs som fullt möjligt för dig och mig, annars skulle Jesus inte tala om det. Vi är kallade till att vara och växa i honom.

I dagens episteltext bjuds vi in till förundran över att Gud har älskat oss först. Växandet i tro är också ett växande i förundran över att Gud har utgett sig själv som ett försoningsoffer för vår skull. En människa som står inför korset och låter sig beröras är en människa som växer i tro. Bara den som vet att man är älskad, villkorslöst och passionerat, kan växa i frihet. I Guds gränslösa kärlek får vi växa livet igenom.

”Låt min själ få mogna, till dess den ska skördas”.