



Equmeniakyrkan

GRÄFSNÄS SOLLEBRUNN och MAGRA

Söndag 18 okt - Trons kraft

I Hebreerbrevet 11:29–33 står det
I tro tågade folket genom Röda havet som på torra land, men när egypterna försökte dränktes de. Genom tron föll Jerikos murar sedan man hade gått runt dem i sju dagar. Genom tron undgick skökan Rachav att dödas tillsammans med dem som vägrade tro, ty hon hade tagit emot spejarna som vänner. Behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag skall kunna berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David och Samuel och om profeterna. Genom sin tro kunde de besegra kungariket, utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda. De kunde täppa till lejonens gap.

Tro - detta lilla men ändå stora ord som gäckar oss i svenskan... förtröstan, förhoppning, förväntan, förmodan, förmenande, förtroende, förundran, ... Synonymlistan svämmar över och ändå är vår Bibel fylld av berättelser om tro. Berättelser där människor handlat utifrån sin grundtillit till Gud, berättelser om människor som fått vara med om oväntade händelser som fött en tro.

Det sägs att tro kan försätta berg. Och trons kraft ligger i tilliten förankrad i Gud. Den tillit som håller bortom våra mätbara prestationer. Trons kraft är den kraft som inte ger upp, som vågar stå kvar när det inte finns förklaringar på minsta detalj, som inte låter sig skrämmas av det okända. Som vågar hoppas att Gud har

allmakt, även när allt runtomkring försöker bevisa motsatsen.

Tro är att se dödens kors som livets segersymbol. Att våga öppna sig för en revolutionerande verklighet där Gud har allt i sin hand.

Tro är något vi får som gåva. Det är inget inträdesprov, inget statiskt, inget som beror av vår prestation. Jesus säger själv att även om vi har tro som det minsta fröet räcker det för att förändra världen, flytta både berg och träd.

Så får vi leva i förtröstan, förundran och förväntan, i tro på att Gud tar aktiv del i våra liv idag på samma sätt som Bibeln berättar om.

Denna vecka ber vi med resten av Equmeniakyrkan:

Vi ber för alla dem som inte kan vara med i gemenskapen i sin kör eller musikgrupp p.g.a. Corona.

Gud, tack för alla dem i Nicaragua som du kallar till tjänst. Öppna hjärtan och sinnen för att ta emot det som du vill säga. Vi ber också om din ledning i de steg till försoning inom Moravakyrkan som tas.

Gud, andas in trons ande i mitt liv, du som vet hur svårt det är att tro.
Amen