



Equmeniakyrkan

GRÄFSNÄS SOLLEBRUNN och MAGRA

Söndag 25 okt - Leva tillsammans

I Andra Timotheosbrevets första kapitel står det:

Jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt, och minns dig ständigt i mina böner, dag och natt. Jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig igen för att fyllas av glädje. Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Lois och din mor Eunike; jag är viss om att den finns också hos dig. 2 Tim 1:3-5

Att vara kristen på egen hand är ett "mission impossible", för Gud har redan från början tänkt att vi ska leva tillsammans, i gemenskap. Det är en av anledningarna att vi är församling. Och i den tid vi nu lever i präglad av Covid-19 möter jag ofta människor som uttrycker sin längtan efter gemenskapen, den som går att ta på.

Församlingen liknar vi ofta vid en familj och syskonskara. En fin bild som både ger utrymme för den självklara gemenskapen som de komplikationer som emellanåt finns i våra nära relationer.

"Jag tycker om henne innerst inne, men inte ytterst ute" sa lillebror, 9 år om sin några år äldre syster. Det är inte alltid lätt att uttrycka det där innersta, sin innersta längtan efter någon annan. För då visar vi vår sårbarhet och vårt behov av den andre.

Samtidigt är det i vår sårbarhet och maktlöshet som de ärliga frågorna kan få

göra skillnad. När vi möts i tillit och vågar dela vår sårbarhet finns det goda möjligheter till livsnärhet samtal som förändrar på riktigt. I de samtalen tror jag att Jesus är med.

I den lilla gruppen kan vi få öva oss i både sårbarhet och tillit. Är du intresserad av att vara med i en hemgrupp eller bönegrupp. Hör av dig till pastor Kaisa på 0705340106 eller kaisa.svennberg@equmeniakyrkan.nu

Denna vecka ber vi med resten av Equmeniakyrkan för:

Equmenias scoutprojektet i Lövgärdet, Göteborg, för barn, ungdomar och ledare.

De statslösa Karenska flyktingarna från Burma/Myanmar som lever i Thailand sedan årtionden

Käre Far i himlen,
Tack att jag finns till
Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill
Lär oss här på jorden tycka om varann,
Låt oss få en framtid, skyddad av din hand.

Amen

Inspelade predikningar och andakter hittar du på församlingarnas hemsidor
<https://equmeniakyrkan.se/>
grafsnassollebrunn/
<https://equmeniakyrkan.se/magra/>