



26 november 2020

Ett nådens år!

I år blir det tyvärr ingen adventsgudstjänst, där vi får mötas och sjunga de älskade adventssångerna och tända det första adventsljuset tillsammans. Därför skriver jag till dig nu istället några tankar inför advent och jag kommer även att återkomma längre fram med en betraktelse de söndagar som jag skulle ha predikat.

Så sätt dig gärna ner och ha en egen andakt. Tänd ett ljus, lyssna på någon fin adventssång, läs bibeltexterna och min betraktelse. Be bönen som jag också har skickat med så får vi fira gudstjänst tillsammans på detta sätt just nu.

Texterna inför 1:a advent är: Sakarja 9:9-10, Romarbrevet 13:11-14, Matteusevangeliet 21:1-9, Psaltaren 24

Ett nådens år

De orden smakar så annorlunda i år än i fjol, ett nådens år...

Vi kan aldrig se in i framtiden och veta hur det ser ut om ett år eller så men det här året sticker verkligen ut. Vi är med om något som vi aldrig har varit med om tidigare, en pandemi som berör hela vår värld. Det kunde vi inte drömma om för ett år sedan och det är väl tur det egentligen, att vi inte vet vad som kommer att hända i framtiden. Nu får vi kanske mer än någon gång tidigare träna oss i att försöka att leva i nuet.

Jag har känt under året som gått att jag har uppskattat mer än tidigare år, allt det där som är som vanligt. Jag har uppskattat det som inte har blivit inställt. Det vanliga, vardagliga blir tryggheten. Vi firar nu första advent i år igen, det är återkommande, det blir litegrann som vanligt. Vi får plocka fram våra ljusstakar, vår adventsstjärna och än en gång lysa upp denna mörka tid. Det är första söndagen på kyrkoåret och Jesus rider in i Jerusalem.

Han kommer ridande på en åsna till Jerusalem och blir hyllad som en kung. För många måste detta ha sett lite märkligt ut. Åsnan är ett arbetsredskap, den skall ingen rida på som blir hyllad som en kung! Andra som mötte upp var bara glada och hyllade honom.

Vänd...

De lade ut mantlar och kvistar och jublade! Folket som gick före och de som följde efter ropade: *”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn.”* Det var feststämning, något utöver det vanliga.

Vi får läsa profetian i Sakarja ca. 520 år innan Jesu födelse om att detta skulle hända. Han skriver: *”Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna”.*

Profetian går i uppfyllelse. Jesus kommer till Jerusalem, ridande på en åsna, läser vi i evangelietexten från Matt 21:1-9. Han kommer i sin ringhet på en åsna, ett lastdjur, inte som en kung. Ett oväntat sätt.

Han kommer även idag och han kommer säkert lika oväntat men med samma budskap. Budskapet om fred och frihet till alla fångna och förtryckta. Han kommer till sörjande hjärtan och vill ge livet en annan gestalt. Jesus vill komma ridande, rakt in i ditt och mitt liv och han vill förändra. Han bultar på din dörr och du får möjlighet att av ren nåd bjuda in honom till dig.

Vi går mot ljusare tider och in i ett nytt nådens år. Vi får vara med och ropa *”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden!”*

Ett hyllningsrop, men också som ett rop på hjälp, att Herren skall förbarma sig över oss.

Bön

Gud, vi lämnar ett helt kyrkoår och börjar på ett nytt.

Det gamla ger vi tillbaka till dig. Göm det i din barmhärtighet.

Det nya ligger framför oss – tomma dagar, timmar och minuter.

Kom med din Ande och fyll vårt nya år med din närvaro,

din ömsinhet, din öppenhet, din vishet och din barmhärtighet.

Herre förbarma dig, kyrie eleison.

Amen

Ett Gott Nytt Nådens År!
hälsar jag dig i Jesu namn

Monica

