



24 januari 2021

Jesus skapar tro

Söndagens föreslagna texter: 1 Kung 8:41-43,
Rom 1:16-17, **Matt 8:5-13**, Ps 36:6-10

Jesus skapar tro. Att skapa handlar om att förändra, förändras och leva i den processen. Det är inget stillastående, inget statiskt tillstånd. Så Jesus skapar och förändrar. Han ger oss nytt liv och nya möjligheter om och om igen. Han vill skapa en tro som blir djupare, bredare och högre.

Till Jesus kommer en officer och ber om hjälp. En romersk officer med makt och myndighet som är van att bestämma. Visserligen står han själv under befäl också men han har många underordnade. Både i jobbet och på hemmaplan är han van att de gör som han säger, *"Säger jag till den ene gå så går han och till den andre kom så kommer han"*. Och säger jag till min tjänare *"gör det här så gör han det"*.

Han var van att styra och att alla gjorde det som han ville skulle bli gjort. Han hade mycket makt. **Vad är det då som gör att han trodde att Jesus kunde vara till någon hjälp för honom?**

Officeren måste ha hört mycket talas om Jesus. Troligtvis har han träffat på honom och lyssnat till honom så mycket så att han är övertygad om att Jesus hade en annan makt än vad han själv hade, makten att bota och hela.

Jesu makt syns inte på utsidan. Han hade ingen maktposition i samhället som en officer hade eller en överstepräst. Som en VD i något företag, rektor eller något annat yrke där man är van att bestämma och leda arbetet.

När det gäller officeren så kan man se på hela hans utsida att han har makt, de kan vi se på hans kläder, han är synlig där han går fram, att här kommer en officer.

Jesus var klädd som alla andra, eller kanske ännu enklare. Det var inte i det yttre som Jesu makt satt i utan hans makt fanns på insidan. En insida som sken igenom hela hans personlighet. Han var och är en person med mycket karisma. Jesus hade vid den här tiden skapat en tro hos folket, en tro på att det finns räddning och helande att få.

Officeren var en romersk officer som bröt mot alla fördomar man kunde ha om en romersk officerare. Han tog hjälp av en jude som såg ut att vara från en helt annan samhällsklass än vad han själv var.

Han hade en lam tjänare som led av svåra plågor. Det var ju inte mycket till tjänare att ha och i den tiden gjorde man nog sig oftast av med dem som inte kunde fylla sin uppgift men officeren såg till personen och inte till hans roll som hans tjänare och ville hjälpa denne att bli frisk.

Officeren är beredd på en förändring. Han är beredd att ödmjuka sig och beredd att lämna hela sin ställning, sin status för att tro på Jesus. För han tror med hela sitt hjärta att Jesus är den som kan förändra och hjälpa.



Jesus skapar tro. Att skapa handlar om att förändra, förändras och leva i den processen. Det är inget stillastående, inget statiskt tillstånd. Så Jesus skapar och förändrar. Han ger oss nytt liv

och nya möjligheter om och om igen. Han vill skapa en tro som blir djupare, bredare och högre, ifall vi vill svara jag till att vara med på den resan.

Jesus skapar tro, på en bättre värld. Jesus skapar tron och hoppet som ger livet mening. Han ger oss möjligheten att varje dag vända oss till honom då livet känns hopplöst. I vår svaghet, i vår bräcklighet behöver vi någon att tro på, någon som bär någon som leder oss.

Och när livet är helt fantastiskt så har vi någon vi får vända vårt tack till. Han är vårt ljus, han är var källa. Tron är det vi andas.

Går vi med Jesus så går vi aldrig ensam. Han är med oss både i vått och i torrt. Och det fantastiska är att detta gäller alla människor vilket vi är officerare, städare, arbetslösa eller nyfödda och var vi än i världen befinner oss och om vi är jude grek eller svensk.

Den här veckan som pågår eller om den har varit när du väl nås av min betraktelse så infaller **Böneveckan för kristen enhet** Den pågår varje år 18-25 januari.

Det är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Temat för i år är hämtat från Joh15:1-17: *"Bli kvar i min kärlek så skall ni bära rik frukt.* I år har veckan förberetts av klosterkommuniteten Grandchamp i Schweiz. Vill du veta mer och dela bönen med folk över hela världen så gå in på SKR:s hemsida <https://www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/>

Klosterkommuniteten Grandchamp vill med temat uttrycka kallelse till bön, försoning och kyrkans enhet i hela den mänskliga familjen.

Idag har kommuniteten fyrtio systrar. Alla i olika åldrar, från olika kyrkliga traditioner, länder och kontinenter. Med denna mångfald utgör systrarna en levande illustration till gemenskap. De fortsätter att troget leva ett böneliv, ett liv i gemenskap och att välkomna gäster.

När olika kyrkotraditioner över vår värld möts och när vi samarbetar med andra organisationer som vill gott för vårt samhälle då skapas det en

tro på en bättre värld, en tro på att vi kan förändras och vara med och förändra. Vi är då kvar i Jesu kärlek så att vi kan bära rik frukt.

Om vi vill leva med Jesus så formar det oss och vi får bli mer lik honom. Vi har flera trosbekännelser att ta till oss men en som känns nära här och nu är denna där Gud skapar om oss, om och om igen.

Sång av Tomas Boström

Jag tror på en Gud, en enda,
en konstnär som målar liv.
Så tar han ett ord och formar
en evighet inuti.

Jag tror på en Gud. en enda,
ett gudabarn, mänskoso.
Med kärlek vill han öppna en evighet
inifrån.

Jag tror på en Gud, en enda,
en Ande, mysterium
som andas i evigheten
och öppnar mitt inre rum.



Bön

Gud, tron på dig är en gåva.
Ge mig den gåvan på nytt och på nytt.
Du känner mig bättre än jag själv.
Låt mig få växa med tron på dig.

Tvivel är naturligt, kanske nödvändigt för tron.
Men misstro och misstänksamhet förpestar och förgiftar. Hjälp mig att leva i tillit till dig och till de människor jag älskar.
Amen

Gud välsigne dig!

Monica