

KALLELSEN TILL LÄRJUNGASKAP

Att läsa i förväg:

Lukas 5:1–16, 27–32; 6:12–16; 19:1–10

Outline:

De första lärjungarna

- fiskare
- under 20 år (med undantag för Petrus)

Det första kännetecknet på en lärjunge: lyder Jesus

- inte blind lydnad, men absolut lydnad
- bygger på ett förtroende för Jesus som person

Guds kraft invaderar Petrus vardag

- Jesus utmanar Petrus kontrollbehov
- undret gör att Petrus grips av bävan (och syndanöd)
- Jesu syfte är att kalla till närhet och efterföljelse
- resultatet blir att Petrus, Jakob och Johannes lämnar allt och följer Jesus

Lärjungaskap handlar om att låta Jesus vara Herre i ens liv

- göra upp med viljan att klara sig själv
- göra sig beroende av Jesu vilja
- låta sig präglas av det som ligger på Jesu hjärta
- sträcka sig utanför sin egen bekvämlighetszon
- bli en människofiskare

Beslutet att lägga våra liv i Jesu händer måste vara frivilligt

Men *kraften* till efterföljelsen kommer från Gud!

Jfr 1 Korinthierbrevet 15:10

Även själva startpunkten för lärjungaskapet ligger hos Jesus själv:

det är han som söker upp sina blivande lärjungar

Levi är ett exempel på en man som helt saknade egna företräden/meriter

Samma sak gällde för Sackeus

Men Jesu bemötande av dem båda kom att förvandla deras liv!

Bibelns tal om en förvandlad livsstil är inte tänkt att uppfattas som en plikt eller en börda

I stället är det tänkt att vara en naturlig konsekvens av att vi har fått ett möte med Jesus Kristus

Att vi faktiskt *älskar* vår Mästare, och att vi vill göra allt som står i vår makt för att behaga honom med våra liv.

Jfr Romarbrevet 12:1–2, Titusbrevet 2:11–14 och Romarbrevet 6:12–14

Som lärjungar får vi också inspireras av personer som har gått före, såsom:

- Moder Teresa
- Martin Luther King, Jr
- Denis Mukwege
- Agne Nordlander

Det som gör dessa personer till förebilder är att de har ägnat sig åt osjälviska handlingar

De har haft Jesus som sin högsta lojalitet

Jfr Filipperbrevet 2:5–11

Det är denna typ av liv som *I Mästarens fotspår* är tänkt att visa på!

Samtalsfrågor:

- 1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen?
- 2) Vad utmanade dig mest i dagens undervisning? Vad väckte mest längtan? Varför?
- 3) Hur tänker du själv kring kopplingen mellan lärjungaskap och lydnad? Väcker den positiva eller negativa associationer? På vilket sätt?

Egen praktik och reflektion:

- 1) Vad är skillnaden mellan att ha Jesus som förebild, som frälsare och som Herre? Vilken beskrivning stämmer bäst in på din egen relation till Jesus?
- 2) Utifrån den undervisning som vi hittills har haft här på lärjungaskolan: ser du något område där Jesus säger sitt ”följ mig” till dig, där du tidigare inte har tagit han vilja på så stort allvar?
- 3) Finns det någon ”Sackeus” i din närhet som du skulle behöva ”bjuda in” på samma sätt som Jesus gjorde?
- 4) Vilka förebilder har du för ditt eget kristna liv? Tror du att du själv kan få fungera som en förebild för andra?

Fördjupningsövning:

I Johannes 1:35–51 finns en annan skildring av hur Jesus kallar ett antal lärjungar att följa honom. Vilka likheter och skillnader finns det mellan denna text och den vi tidigare läste i Lukas 5?

För fortsatt läsning:

Ett liv i den Heliges närhet av Olof Edsinger (Livets Ords Förlag 2015), s 71–118

Korsets väg och korsets kraft av Olof Edsinger (Libris 2011), s 17–28

Medlem eller lärjunge? av Juan Carlos Ortiz (Libris 1976)