

OMSORGEN OM VARANDRA

Att läsa i förväg:

Lukas 10:25–37

Apostlagärningarna 2:42–47

Outline:

Den barmhärtige samariern = en utläggning av det dubbla kärleksbudet

- Talar till våra hjärtan
- Utmanar vår bekvämlighet
- Utmanar våra fördomar

Ingen människa kan i sig själv uppfylla hela Guds lag

Jfr Romarbrevet 3:12; 3:23–24

Men den barmhärtige samariern är ändå ett ideal att sträva efter!

NT:s grundläggande budskap när det gäller omsorgen om varandra

är att denna bara kan väckas till liv på djupet genom att vi bjuder in Jesus i våra liv

Det är detta som skildras i Apostlagärningarna 2:42–47

Mötet med Gud skapar en förvandling av våra liv,

där vi mer och mer får gå från självcentrering till gudscentrering

Och när vi blir gudscentrerade, då blir vi också mer kärleksfulla mot andra människor

Jfr 1 Johannesbrevet 4:20–21

Exempel: Aristides beskrivning av hur man på 100-talet levde i den kristna församlingen

Just så här lever kyrkan på många håll där det är väckelse!

Jfr Johannes 13:35

Två linjer i Bibelns tal om vår kallelse att visa omsorg om varandra:

- 1) Alla människor (jfr barmhärtige samariern)
- 2) Våra kristna syskon (jfr Galaterbrevet 6:10)

Det finns något unikt som har förmågan att förena alla människor

som har en tro på Jesus Kristus

Jfr Kolosserbrevet 3:11

Kallelsen att visa omsorg om varandra visar sig också i NT:s tal om fostran och förmaning inom den kristna gemenskapen

Jfr Galaterbrevet 6:1–2

Utmanande budskap i vår tid och kultur

Jesus själv är dock tydlig med detta: Matteus 18:15–17

När vi *inte* praktiserar detta budskap riskerar gemenskapen i våra församlingar att dö!

En annan sida av detta har med *syndens allvar* att göra

Att leva i synd utan att vilja be Gud om förlåtelse måste i någon mening få konsekvenser

för vår egen andliga hälsa – då säger vi ju till Gud att vi inte behöver hans nåd

Jfr Jakobsbrevet 5:19–20

1 Thessalonikerbrevet 5:12–15

Detta budskap följer med hela vägen in i Bibelns tala om den yttersta domen
Jfr Matteus 25:31–46

- uttrycket ”bröder” i NT står för våra kristna syskon
- vårt sätt att bemöta våra kristna syskon avslöjar om vi är Guds barn eller inte
- det är inte våra gärningar som avgör om vi kommer till himlen eller inte, men våra kärleksgärningar mot andra kristna avslöjar den tro som redan finns (eller inte finns) i våra hjärtan

Samtalsfrågor:

- 1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen?
- 2) ”Om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar”, säger Jesus. Förstår alla i Sverige att de kristna är Jesu lärjungar? Varför / varför inte?
- 3) Hur reagerar du på den uppdelning som Bibeln gör mellan kärleken till alla människor och den kärlek som riktar sig till våra kristna syskon?
- 4) Kan du ge något exempel på effekterna av det som Paulus skriver i Kolosserbrevet 3:11? (Jfr också Galaterbrevet 3:28.)
- 5) Känner du igen dig i vår tids tveksamhet inför detta med fostran och förmaning? Hur kommer det sig att detta har blivit ett så känsligt område i vår egen tid och kultur?

Egen praktik och reflektion:

- 1) Vilken längtan väcks hos dig när du hör vittnesbörden från den tidiga kristna församlingen? Hur kan du själv vara med och bidra till en sådan typ av gemenskap?
- 2) Hur kan du vara en ”barmhärtig samarier” mot någon i din egen närhet? Försök att vara det under den närmaste veckan!

Fördjupningsövning:

Ett av den senaste tidens stora diskussionsämnen i Sverige har varit hur vi ska bemöta de EU-migranter (oftast romer) som sitter och tigger på våra gator och torg.

Gör ett diagram med fyra fält utifrån frågeställningen ”Ska vi som kristna ge pengar till dessa personer?” Fälten ska stå för:

Politiskt perspektiv:	JA	NEJ
Kristet perspektiv:	JA	NEJ

Om du behöver hjälp att tänka och formulera dina argument får du gärna googla fram olika insändare eller artiklar som berör denna fråga.

Vilka argument väger i slutändan tyngst?

Måste man välja, eller kan man göra olika från gång till gång?

För fortsatt läsning:

Ett liv i den Heliges närhet av Olof Edsinger (Livets Ords Förlag 2015), s 157–168

När ingen ser dig – vem är du då? av Bill Hybels (Libris 1997), s 69–128

För fortsatt lyssnande:

”Medmänniskan” av Stefan Gustavsson i Betlehemskyrkan 150830:

<http://www.betlehemskyrkan.com/media/>

