

GUD ELLER MAMMON?

Att läsa i förväg:

Lukas 12:13–34; 16:1–15; 18:18–30

Outline:

Lukas 16:13

- ingen *middle ground*
- utmanande ämne
- bekräftas av vår egen erfarenhet (jfr Markus 4:18–19)

Omskakande: Vi kan bli så ett med ett system, ett sätt att tänka och prioritera, att vi till slut tappar orienteringen och börjar tjäna – inte vår frälsare Jesus, utan den avgud som går under beteckningen mammon.

Frågan väcks: Hur kan vi ställa diagnos på våra egna liv, för att om möjligt upptäcka om det är här vi har hamnat?

Jfr Martin Luther:

”En Gud kallas det, som man väntar sig allt gott av och som man i all nöd tar sin tillflykt till. Att ha en Gud är alltså ingenting annat än att av hjärtat förtrösta och tro på honom. [...] Det vid vilket du fäster ditt hjärta och på vilket du förlitar dig är, säger jag, i verkligheten din Gud.”

Är pengarna vår tjänare, eller är de vår herre?

Jesus och apostlarna kritiserar inte är pengarna i sig, utan vår *kärlek* till pengar.
Jfr 1 Timotheosbrevet 6:9–10

En annan testfråga kan vara: Vad går jag och bekymrar mig över?
Jfr Matteus 6:31–33

Att leva utifrån detta är inte detsamma som att inte ta ekonomiskt ansvar.
Jfr 2 Thessalonikerbrevet 3:10

Dock: Det finns en skatt nedgrävd i Jesu undervisning.
Jfr Haggaj 2:9

1 Johannesbrevet 2:15–17

Den bibliska kallelsen till en enkel livsstil handlar om att slå sig fri från makterna. Att bryta sig loss ur mammons grepp, och att hålla blicken fäst på Jesus mitt i konsumtionskulturen.

Vågar vi tänka utanför de ekonomiska ramar som vi själva har kontroll över?
– ”Det som sker enligt Guds plan, i Guds tid och på Guds sätt, saknar aldrig Guds resurser.”
– Matteus 17:20

Den största utmaningen ligger ofta i att helt enkelt *bjuda in* Jesus i vår ekonomi.

Lukas 9:1–4

När vi lever efter detta bibelord:

- är det Gud och inte vi som får äran av det som sker
- blir det möjligt för Gud att visa oss sin godhet

En annan sak som hjälper oss att bryta oss loss ur mammons grepp är att helt enkelt se på Jesus.

Jfr 2 Korinthierbrevet 8:9

Guds syfte är inte i första hand att ta oss från fattigdom till rikedom, utan att ta oss från fattigdom till generositet.

Bara när vi lever liv som blir till välsignelse också för *andra* kan vi på allvar beskrivas som välsignade som människor.

Som Guds barn är vi inte i första hand ägare vare sig till våra pengar eller våra materiella resurser. I stället är vi *förvaltare*.

Jfr *Medlem eller lärjunge?* av Juan Carlos Ortiz (s 34–35).

Som kristna får vi leva med den befriande insikten om att allt vi äger och har är att betrakta som ett lån ifrån Herren själv.

Vi kan välja om vi vill förhålla vår Skapare genom det som vi har fått, eller om vi vill leva enbart för oss själva och för vår egen njutning.

Samtalsfrågor:

- 1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen?
- 2) Läs Martin Luthers definition av en "gud" på nytt. Ge exempel på vad detta skulle kunna handla om – på pengarnas så väl som på helt andra områden!
- 3) "I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande", skriver Paulus (1 Tim 6:10). Känner du igen dig (eller andra) i detta?
- 4) Var det någon av "testfrågorna" som talade särskilt starkt till dig?
- 5) Det som sker enligt Guds plan, i Guds tid och på Guds sätt, saknar aldrig Guds resurser. Håller du med? Har du någon personlig erfarenhet av detta?

Egen praktik och reflektion:

- 1) Hur talar Jesu ord i Markus 4:18–19 in i ditt eget liv? Hur vill du undvika att detta öde ska drabba dig själv?
- 2) På vilket sätt skulle du själv kunna förvandlas från konsumtionsmentalitet till generositet? Hur skulle första steget i en sådan process kunna se ut?
- 3) "Det mest intressanta är alltså vad våra pengar gör med våra hjärtan", sa Olof. Vad gör dina pengar (eller din brist på pengar) med ditt eget hjärta?

För fortsatt läsning:

Fri att leva enkelt av Richard Foster (Libris 2011)

Neither Poverty nor Riches: A Biblical Theology of Possessions av Craig L Blomberg (IVP 1999)

Välsignat givande av Olof Edsinger (EFS 2005).

Finns som gratis e-bok här: <http://salt.efs.nu/produkt/valsignat-givande-e-bok/>

Se även följande material om biblisk ekonomi som ges ut av Agape Sverige:

<http://www.agapesverige.se/webbutik/bibliskekonomi>