

LÄRJUNGASKAPETS PRIS

Att läsa i förväg:

Lukas 12:49–53; 13:1–5; 14:25–35

Outline:

Lidandet är inte ett onödigt eller valfritt tillägg till den kristna tron.

I flera sammanhang *börjar* Jesus sin förkunnelse om lärjungaskapet med att tala om dessa saker!

Lukas 14:25–27:

- Jesu syfte: att folkskarorna ska minska
- Jesus är inte så intresserad av de nyfikna, eller ens av sympatisörerna – utan av lärjungar
- om vi hamnar i en situation där vår lojalitet till Jesus riskerar att hotas av det inflytande som våra familjemedlemmar eller vänner utövar på oss, får det aldrig vara någon tvekan om att det är Jesus som ska ha sista ordet
- att bära sitt kors var detsamma som att gå döden och förnedringen till mötes
- vers 27 är sannolikt den minst manipulativa inbjudan som någon andlig ledare någonsin har gett till sina åhörare!

Paulus som exempel:

- Apostlagärningarna 9:15–16
- 2 Korinthierbrevet 11:23–29
- kampen är en oskiljaktlig del av Paulus apostoliska tjänst
- kampen är ett mönster i varje troendes liv: 2 Timotheosbrevet 3:12

Korset handlar inte bara om fysiskt lidande. Det kan också handla om:

- ensamheten i att tro på Gud i en sekulär miljö
- missförstånden vi möter för att vår världsbild och våra prioriteringar är så annorlunda jämfört med våra vänner och arbetskamrater
- kampen mot vårt eget kött

Och detta är precis som det ska!

Jfr Johannes 15:19–21

Även i vår del av världen blir det allt tydligare att vi blir accepterade som kristna om och endast om vi inte har någon avvikande mening från det som just nu är politiskt korrekt.

Så snart som vi i ord eller handling börjar visa att vi har en *annan* lojalitet än det sekulära samhället och dess profeter blir vi både motarbetade och utstötta.

Genom hela kyrkans historia har man kunnat se att det inte i första hand är de saker som vi som kristna positivt *bejaktar*, utan de saker vi känner oss tvungna att säga *nej* till, som ligger till grund för våra motståndares vrede.

Tre exempel:

- problematisering av de höga aborttalen
- vilja att hålla fast vid heteronormen
- ifrågasättande av det rimliga i en fortsatt ökad konsumtion

Uppenbarelseboken 13:7–10

2 Korinthierbrevet 12:7–10

- taggen som en bild för den förföljelse och det lidande Paulus får möta i sin tjänst som apostel
- Gud tillåter Satan att angripa Paulus för att denna kamp är en del av hans apostoliska tjänst

Hela 2 Korinthierbrevet genomsyras av korsets mönster:

- inte evolution
- lidandet och kraften, döden och uppståndelsen, verkar parallellt
- ju mer vi får uppleva av smörjelse, desto mer får vi också uppleva av motstånd

Allt detta handlar om lidande för Kristi skull!

Dietrich Bonhoeffer i *Efterföljelse*:

”Korset är inte en olycka som drabbar oss. Det är det lidande, som för oss in i det direkta personliga förhållandet till Jesus Kristus. Korset är inte något som plötsligt råkar hända oss. Det är nödvändigt. Korset har inget att göra med det naturliga lidandet. Det hör ihop med vår gemenskap med Kristus. Korset är överhuvudtaget inte bara lidande, utan det är att både lida och bli förkastad, och det på grund av Jesus Kristus; inte på grund av några andra omständigheter eller bekännelser.”

Jfr Romarbrevet 8:28–29

Allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud för att det lidande de möter för att de bär sitt kors och följer Jesus är med och formar dem till Kristi likhet.

Till sist får vi på nytt stanna upp inför Jesu fråga:

- Vill du vandra korsvägen tillsammans med mig?
- Vill du bära ditt kors och följa mig, vart jag än går och vilka konsekvenser det än får?
- Är du beredd att göra avkall på alla andra gudar, lojaliteter och ideologier som vill konkurrera ut Jesus, eller åtminstone göra honom mindre, i ditt eget liv?

Lukas 9:62 / Matteus 11:28–29

Samtalsfrågor:

- 1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen?
- 2) Hur reagerar du själv på Jesu ord i Lukas 14?
- 3) Är du van att tänka dig att lärjungaskapet har ett pris? Varför / varför inte?

Egen praktik och reflektion:

Gör en förteckning över de områden där du upplever att det skulle ”kosta” dig något att ha Jesus som Herre.

- a) På vilka av dessa områden är du just nu beredd att betala priset?
- b) Hur resonerar du kring de andra områdena?
- c) Vad gör du när du av ett eller annat skäl misslyckas i dina föresatser?

Fördjupningsuppgift:

Se dokumentären ”The Cross – Jesus in China del 1” på YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=_aprjrGbdJA

Vad kan vi lära oss av Kinas lidande kyrka?

För fortsatt läsning:

Korsets väg och korsets kraft av Olof Edsinger (Libris 2011), s 15–92.