

DYR ELLER BILLIG NÅD?

Outline:

”Bara det som är värt att dö för, kan i praktiken vara värt att leva för”

Jesu människoblivande (inkarnationen):

- Filippobrevet 2:6–8
- Att som Guds son begränsa sig på detta sätt måste ha varit oerhört oattraktivt!

Jesu död:

- Jesu kors är ett starkt vittnesbörd om både Jesu kärlek och syndens allvar
- Johannes 3:16

Alltför ofta tycks vi ta Guds nåd för given.

- Jfr Dietrich Bonhoeffers ord om den billiga nåden
- Jfr Matteus 13:44–46
- Jfr Psaltaren 130:3–4

Det är bara när nåden får förbli nåd som den kan förvandla våra liv i grunden.

Vad är det som påverkar våra attityder när det gäller detta?

- vår bekvämlighet och våra hårda hjärtan (jfr dock Titusbrevet 2:11–14)
- halvsekulariserad luthersk tradition

Den dyra nåden legitimerar inte vår apati – den förvandlar våra hjärtan.

Ordet ”kristen” nämns bara på 3 ställen i Nya testamentet

- ordet ”lärjunge” nämns 269 gånger ...

Våra narcissistiska mönster:

- vår tids självupptagenhet
- från skuldkultur till skamkultur
- beroende av andra människors bekräftelse
- pendling mellan ett ”grandios” och ett ”förkrympt” jag
- trenderna, de rätta åsikterna och det rätta beteendet blir viktiga
- tillvaron blir kravfylld
- som narcissister plågas vi av skam – känslan av att ”vara fel”
- narcissisten vill inte ha förlåtelse, utan förståelse

Allt detta banar vägen för den billiga nåden; bekräftelse i stället för förlåtelse.

Svårt att hantera förmaning:

- uttrycket ”Gud hatar synden men älskar syndaren” eller försäkran om att ”jag fördömer inte dig, men det du gör är fel” blir obegripliga
- vi reagerar med antingen förkastelse eller försvar på talet om synden
- vi beskyller omgivningen för att vara dömande

Sann nåd tar sin utgångspunkt i varje människas personliga ansvar, och i vår personliga skuld till en helig Gud

Därför är det också en nåd som har förmågan att befria oss människor på djupet.

Samtalsfrågor:

- 1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen?
- 2) ”Bara det som är värt att dö för, kan i praktiken vara värt att leva för.” Håller du med?
- 3) Hur skulle du själv definiera Guds nåd?
- 4) Känner du igen dig och/eller vår kultur i beskrivningen av den narcissistiska personligheten?
Hur då?

Egen praktik och reflektion:

- 1) Löper du själv en risk för att göra nåden för ”billig”? Varför då, i så fall?
- 2) Känner du igen dig i Paulus ord i Titusbrevet 2:11–14?
- 3) Hur har du själv fått erfara Guds nåd? Ta en stund och tacka Gud för detta!

Fördjupningsuppgift:

Läs kapitlet ”Den dyra nåden” i Dietrich Bonhoeffers bok *Efterföljelse*.

Känns denna undervisning fortfarande aktuell?

Hur ser det ut i det kristna sammanhang som du själv är en del av?

För fortsatt läsning:

Kristen tro i en skamkultur av Olof Edsinger på bloggen EfterKristus:

<https://efterkristus.wordpress.com/2010/08/31/kristen-tro-i-en-skamkultur/>

För fortsatt lyssnande:

Att hantera sin narcissism av Olof Edsinger (EFS i Mikaelsskyrkans upprättelsekurs):

<http://efsiuppsala.se/mikaels/sjalavard-och-upprattelsekurs/>