

# LÖP FÖR ATT VINNA!

## Att läsa i förväg:

Lukas 19:11–27

### Outline:

En av Paulus vanligaste bilder för det kristna livet är den av en idrottstävling.

- Filipperbrevet 3:13b–14
- 1 Korinthierbrevet 9:24–27

Det är värt att kämpa och att vara uthållig för Jesu skull!

1 Korinthierbrevet 3:10–15:

- Paulus beskriver sig själv som en byggmästare och de troende som en ”Guds byggnad”
- Om vi ska bygga något av evighetsvärde behöver initiativet komma från Gud snarare än från oss själva
- Det som spelar roll i Guds rike är inte bara vad som är vår utgångspunkt, utan också hur vi fortsätter vårt byggande
- Bygger vi på Guds sätt, med Guds metoder och ledda av Guds helige Ande, eller bygger vi på vårt sätt, med våra egna metoder och ledda av våra egna ambitioner? (jfr Matteus 7:21–23)
- Två nivåer i domen: 1) relationen till Jesus och 2) våra gärningar för Kristus
- Fråga: Har vi utfört det som är *Guds* verk i denna värld, eller har vi bara ägnat oss åt våra egna gärningar?

Att med Paulus ord vara en ”klok byggmästare” är inte bara att lägga en god grund (även om det är det i särklass viktigaste), utan också att *bygga vidare* på denna grund på ett sätt som kommer att bestå in i evigheten.

Det är en hjälp att inse att även om det ibland kan kosta på att göra Guds vilja i denna värld, är det värt det helt enkelt för att vi kommer att få lön för detta på den yttersta dagen.

Lukas 19:11–27:

- 1 pund motsvarade ungefär 100 dagslöner
- Både punden och talenterna (se Matteus 25:14–30) är ett sätt att sammanfatta de resurser som Gud har anförtrott åt oss\*
- Gud kommer bara att ställa oss till svars för det som han har anförtrott åt just oss, oavsett om det är mycket eller lite
- Vilka förutsättningar vi än har, förväntar sig Jesus att vi vill använda våra gåvor till att förhärliga honom
- Om vi tror att något är Guds vilja, och ändå inte gör det, är det allvarligare än om vi inte gör Guds vilja för att vi inte har någon aning om den. Med kunskap kommer ansvar (jfr Jakobsbrevet 3:1)

Genom bilderna av idrottstävlingen, husbygget och punden vill Jesus och apostlarna uppmuntra oss att vara uthålliga som kristna. Att göra det bästa av den tid, de resurser och alla de andra möjligheter som Gud har gett oss.

Att vara beredda att kämpa, strida och lida för att förverkliga det som är Guds vilja i denna värld.

Och inte minst viktigt: Att vara uppkopplade på Jesus och hans vilja, så att vi i allt högre grad kan bli till kanaler för hans liv och kraft snarare än för våra egna ambitioner och projekt.

## 2 Timotheosbrevet 4:6–8

\*) Den observante noterar kanske att jag i utläggningen har blandat ihop liknelserna lite ...

Det är i Matteustexten som tjänarna får olika stora summor (5, 2 och 1 talent), medan de i Lukastexten får 1 pund var – och med hjälp av denna tjänar antingen 10, 5 eller 0 pund.

Den utläggning jag gör av detta tror jag dock fortfarande är biblisk. ☺

### Samtalsfrågor:

- 1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen?
- 2) Hur reagerar du på Nya testamentets undervisning om ”lönen”? Har du fått någon undervisning på detta tema i de kristna kretsar som du själv rör dig i?
- 3) Olof citerade en person som sa att om Gud drog bort sin Ande skulle 90 % av all verksamhet bestå. Ligger det något i detta, eller verkar det överdrivet? Oavsett vilket: Vad kan vi göra för att undvika denna situation?
- 4) Hur reagerar du på Jakobs ord i Jakobsbrevet 3:1?  
Kan samma princip tillämpas även på andra områden?

### Egen praktik och reflektion:

- 1) Vad kan kallelsen att ”förvalta sitt pund” betyda i ditt eget liv?
- 2) Studera någon av kyrkohistoriens många ”hjältar”.  
Vad kan du själv lära dig av denna/dessa?

### För fortsatt läsning:

*Finalkampen och Kallelsen* av Rick Joyner (Vingårdens förlag 1997 och 1999)

*Korsets väg och korsets kraft* av Olof Edsinger (Libris 2011), s 197–204