



Equmeniakyrkan

ÖSTERVÅLA

**Programblad AUGUSTI-
SEPTEMBER 2021**



*”En öppen kyrka
med hjärta för människor”*

Välkomna till våra samlingar!



PASTORN HAR ORDET

En betraktelse på sensommaren

När vi nu går in i perioden augusti – september har vi fått uppleva en het högsommar med mycket sol och värme. I växlingen till sensommar kan vissa känna att det är trist att sommarlov och semester har tagit slut, andra tycker det är en lättnad att det ska bli lite svalare och ser mycket fram emot den stundande hösten.

Vilka vi än är och hur vi än har det, om vi bär på oro inför den nya terminens utmaningar eller om vi längtar tillbaka till vardagslivet så kan vi ändå veta att Gud är en närvarande Gud som vill dela liv och gemenskap med oss och att vi är värdefulla för honom både när vi får vila på ledighet och vara aktiva i skola och arbetsliv.

Livet är varierande, precis som årstiderna och som väderleken så kan livet vara omskiftande och ibland lite oförutsägbart. Men det underbara är att Gud vet om allt detta för han har skapat tillvaron på det sättet.

I Sverige får vi alla ta del av och njuta av en fantastisk natur med skogar, fjäll, älvar och hav. Allt detta får vi också förvalta gemensamt, bruka och vårda och vi får liksom generationerna som gått före lära oss att leva i samspel med skapelsen och vi inser att vi är beroende av jord, skog och vattendrag, men att detta även för-

pliktigar då naturens mångfald också är beroende av oss.

Så är det också med Gud och vår relation till det andliga livet. Gud är inte bara världens skapare utan också vår skapare och vår Fader, vårt ursprung och därmed också vårt mål och vår fullbordan som människor. Det är ett ibland "fördolt" liv som innesluts i den stora helheten som utgår från Guds skaparhjärta där människan är laddad med ett värde och en okränkbar dyrbarhet.

"Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egen-skaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat." (Rom 1:20)

Gud som låter stunder och årstider omskifta, Han har omsorg om oss små människor, om dig och mig, han omsluter hela vårt liv och han vill att vi ska följa honom genom att i samklang med den helige Ande visa hänsyn och ta vård om naturen och om människorna som han har skapat.

Pastor Samuel



Församlingsstyrelsens sammanträde: 10/8, 14/9

Pg: 34 48 36-2, Bg: 429-2207, Swish: 123 378 50 94.
Pastor Samuel Wångehag har semester v 35.

Produktion: Kerstin Selgeryd. Omslagsbild: Rallarros.

PROGRAM

Augusti

Vecka 30, G 3

1 Sö 10.00 **Gudstjänst i parken med Korskyrkan.** Samuel Wångehag, Rolf Edlund, sång av Liliann och Göran Öman. Tag med egen fikakorg.

Vecka 31, G 3

3 Ti 10.00 **Bön.**
18.00 **Prat och promenad.**
19.00 **En liten stund med Jesus.**

5 To 19.00 **Gemensam bön med Korskyrkan.** Samuel Wångehag.

8 Sö 10.00 **Gudstjänst i Korskyrkan.**

Vecka 32, G 4

10 Ti 10.00 **Bön.**
18.00 **Prat och promenad.**
19.00 **En liten stund med Jesus.**

12 To 13.00 **Träff Ljuspunkten i Älvåsa.** Avfärd med bilar från Equmeniakyrkan 12.15. Lotteri.

19.00 **Gemensam bön med Korskyrkan.** Samuel Wångehag.

15 Sö 11.00 **Gudstjänst i Älvåsa.** Ingalill Norgren.

Vecka 33, G 4

17 Ti 10.00 **Bön.**
18.00 **Prat och promenad.**
19.00 **En liten stund med Jesus.**

19 To 19.00 **Gemensam bön med Korskyrkan.** Samuel Wångehag.

21 Lö 19.00 **Kvällskonsert i parken, med grillning.** Musikhuset. Tag med det du vill grilla, äta och dricka.

22 Sö 11.00 **Regiondelsgudstjänst i parken.** Niklas Björklund, Sara Löfstedt, PeGe Mattsson. Tag med egen fikakorg och gärna en stol.

Vecka 34, G 5

24 Ti 10.00 **Bön.**
18.00 **Prat och promenad.**
19.00 **En liten stund med Jesus.**

26 To 12.00–14.00 **Gemenskapsdag i parken för daglediga i alla åldrar.** Servering, grillning, tipsrunda m.m.

19.00 **Gemensam bön med Korskyrkan.** Liliann och Göran Öman.

29 Sö 16.00 **Grillkväll med musik.** Tag med det du vill grilla, äta och dricka.

Vecka 35, G 5

31 Ti 10.00 **Bön.**
18.00 **Prat och promenad.**
19.00 **En liten stund med Jesus.**

September

2 To 19.00 Månadssamling med bibel, bön & nattvard

5 Sö 11.00 Gudstjänst i parken. Carl-Olov Hultby. Tag med egen fikakorg.

Vecka 36, G 6

7 Ti 10.00 Bön.

18.00 Prat och promenad.

19.00 En liten stund med Jesus.

9 To 12.00 Träff Ljuspunkten i parken tillsammans med Östervåla församling. "Visor och sånt." Fyra vänner och en gitarr.

11 Lö 12.00 Bönedygn startar.

12 Sö 11.00 Gudstjänst i parken. Samuel Wångehag. Församlingens offerdag. Tag med egen fikakorg.

Vecka 37, G 6

14 Ti 10.00 Bön.

18.00 Prat och promenad.

19.00 En liten stund med Jesus.

15 On 18.00 Bibelsamtal och bön via telefon.

19 Sö 10.00 Gemenskapsdag i parken. Samuel Wångehag och församlingsstyrelsen. Tag med det du vill grilla, äta och dricka.

Vecka 38, G 7

21 Ti 10.00 Bön.

18.00 Prat och promenad.

19.00 En liten stund med Jesus.

22 On 18.00 Bibelsamtal och bön via telefon.

23 To 12.00 Träff Ljuspunkten. Carina Zilén berättar om och visar Lapp-teknik. Lotteri.

26 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard. Samuel Wångehag.

Vecka 39, G 7

28 Ti 10.00 Bön.

18.00 Prat och promenad.

19.00 En liten stund med Jesus.

29 On 18.00 Bibelsamtal och bön via telefon.

Bibelsamtal och bön via telefon

Onsdagar 15, 22, 29 september
kl. 18.00–18.30

Ring upp: 0701940008, slå koden: 588361#

Gemenskapsdag i parken för daglediga i alla åldrar

Torsdag 26 augusti kl. 12.00–14.00

Servering, grillning, tipsrunda m.m.

Välkommen!

Bön

Tisdagar kl. 10.00

En liten stund med Jesus

Tisdagar kl. 19.00

Bibel, bön och lovsång.



Välkomna på bönedygn

Lördag-söndag 11–12 september start kl. 12.00



Vi ber tillsammans för församlingen, pastorerna och höstterminen och lyssnar in vad Gud har för oss. Vi ber för ett särskilt ämne vissa timmar och schema för detta finns uppsett i kyrkan.

Kom en liten stund eller var kvar en längre tid.
Kom ihåg att bön gör skillnad.

Gemenskapsdag i parken

Söndag 19 september kl. 10.00

Samuel Wångehag och församlingsstyrelsen.

Tag med det du vill grilla, äta och dricka.

Välkommen!

Bibelord och böneämne augusti–september

*”Gråtande skall de komma, men jag skall leda dem där de går
bedjande fram. Jag skall föra dem till vattenbäckar på en jämn väg
där de inte skall stappla. Ty jag är en fader för Israel, och Efraim
är min förstfödde son.”*

Jeremia 31:19

Vi ber för familjen Lindberg om kraft och läkedom. Vi ber för hela
samhällets återupprättelse efter den svåra tiden med viruset och
krisen som det skapat.