

## *Trettondag jul 6 januari 2021*



När Jesus hade fötts i Betlehem i Judéen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: "Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom." När kung Herodes hörde detta blev han oroad, och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: "I Betlehem i Judéen, ty det står skrivet hos profeten: Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel."

Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem.

"Bege er dit och tag noga reda på allt om barnet", sade han, "och underrätta mig när ni hittar honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom."

Efter att ha lyssnat på kungen gav sig de iväg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ned och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld, rökelse och myrra.

I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg tillbaka till sitt land.

## *Söndagen efter Trettondagen 10 januari*

Jesus kom från Galiléen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom.

Men Johannes ville hindra honom och sade:

”Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig.”

Jesus svarade: ”Låt det ske.

Det är så vi skall uppfylla allt som hör till rättfärdigheten.”

Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet.

Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade:

*”Detta är min älskade son, han är min utvalde.”*

*Matteusevangeliet 3: 13 – 17*



## *Har du sett stjärnan?!*

Varje julafton kl. 15.00 har vi hört sången, sjungen av Bengt Feldreich, när vi har satt oss framför TV:n för att se Disneys ”Kalle och hans vänner”. Säkert har du nynnat med i texten:

*”Ser du stjärnan i det blå? Allt du önskar kan du få.  
Om ditt hjärta har begärt Vad du har kört.*

*Stjärnan har en sällsam makt. Och när du din önskan sagt  
Från en silverstråle klar Du får svar*

*Ödets fe kan vackra gåvor ge  
Åt alla dem som tror På himlens stjärnor*

*Binder du en önskekrans Får du allt vad vackrast fanns  
När du möter aftonstjärnans Klara glans.”*

Inspirationen till texten är inte svår att finna. Den kommer från bibelberättelsen om de vise männen, numera stjärntydarna, och deras resa från det dåvarande Irak till Jerusalem och slutligen Betlehem. En resa som inspirerats av att de upptäckt en ny stjärna på himlavalvet; ”*Vi har sett hans stjärna gå upp*”.

### **Vilken ”stjärna” följer du?**

Någon astrolog kanske du inte är, och du låter inte stjärnorna styra ditt liv. Men en avgörande fråga är ändå; Vilka värderingar eller tankegångar styr våra liv. För vi har alla en ”stjärna” – en övertygelse, som är vår ledstjärna. Värderingar som påverkar vårt sätt att vara, tänka och styr våra handlingar och den person vi är och vill vara. En ”stjärna” som påverkar vår livsvandring och livsresa precis som stjärntydarna leddes att lämna tvåflodslandet och göra den långa och troligen dramatiska resan till Jerusalem, för att se en nyfödd kung!

Dom var så övertygade att de tog med det bästa och finaste dom ägde; guld, rökelse och myrra för att hylla den nyfödde. Och visst är det så, när vi upplever att vi funnit det som är viktigaste i livet, då satsar vi allt! Och även om vi får lov att göra stora uppoffringar, så gör vi det! För visst är det så att när det är som mörkast eller svårast, då lyser vår ”stjärna” starkast och den är lättare att följa.

### **Stjärnan stannar!**

Vägen till den nyfödde konungen för de vise männen gick inte spikrakt, och vilken livsvandring gör det? Alla gör vi våra felsteg, och bländas av härligheten från maktens och ärans tempel. För visst är det mycket som ”lockar och drar” under vägen. Det är inte lätt att behålla fokus, följa en inre övertygelse och de givna löften. Men våga lita på stjärnan, och se var den stannar! För stjärnan går före, hoppet tänds igen och när vi ser den fylls vi med återseendets glädje. Men den här gången stannar stjärnan inte över ett stall, ty den nyfödde konungen söker en annan plats, ditt och mitt liv. Ty idag vill det nyfödda Jesusbarnet ta sin boning i varje människas liv och just nu stannar stjärnan över dig och mig. Ge våra liv en mening och ett innehåll, ge oss möjlighet att i honom finna oss själva, och precis som sångtexten säger ”*Får du allt vad vackrast fanns*” nämligen mötet med den nyfödde konungen Jesus Kristus.

### **Rösten från himlen**

”*Detta är min älskade son. Han är min utvalda*” hörde Johannes döparen. Vi kanske inte får här i livet en så tydlig bekräftelse. Men mötet och upplevelsen förvandlar våra liv, vår livsvandring och stjärnan leder oss vidare mot det slutliga livsmålet, en öppen himmel, vi får höra rösten som hälsar oss välkomna hem!

PS! Jag är för övrigt övertygad om att Bengt Feldreich numera sjunger om ”Stjärnan som lyser” i den himmelska kören! DS