

Trettondag Jul

6 januari 2024



När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade:

”Var finns judarnas nyfödda kung?

Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom.”

När kung Herodes hörde detta blev han oroad, och hela Jerusalem med honom.

Han samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade:

”I Betlehem i Judeen, ty det står skrivet hos profeten:

Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel.”

Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem.

”Bege er dit och tag noga reda på allt om barnet”, sade han,

”och underrätta mig när ni hittat honom,

så att också jag kan komma dit och hylla honom.”

Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var.,

När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje.

De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och de föll ner och hyllade honom.

De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra.

I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes,

Och de tog en annan väg hem till sitt land.

”Vi får se Stjärnan”

En av bibelns berättelser som fastnade hos mig är den om de tre vise männens, eller som vi numera säger de tre magikernas resa, från det babyloniska riket vid floderna Eufrat och Tigris till Jerusalem för att söka efter det nyfödda konungabarnet. En resa på inte mindre än närmare 900 mil till stor del i en ren ökenmiljö. En resa som de tre vise männen gjorde på grund av ett himlafenomen de sett och som de tolkade att en stor och mäktig konungs fötts i Jerusalem. En resa som måste ha tagit flera veckor i anspråk och dessutom innebar stora faror både utifrån risken av angrepp både från stråtrövare eller av öknens vilda djur. Jag minns hur jag som grabb fantiserade om deras resa. Om alla faror som de kunde möta och framförallt deras tolkning av synen och betydelsen av det vi idag kallar Betlehemsstjärnan. Men tillslut står de framför kung Herodes i Jerusalem och frågar efter den nyfödde judakonungen. En fråga som vänder upp och ner på makteliten i Jerusalem och som hotar både den politiska såväl som andliga maktstrukturen i staden! Det perspektivet kanske jag inte fäste så stor vikt vid som grabb, det var stjärnans återkomst som fascinerade mig. *”och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av STOR glädje!”*

De finns många tolkningar om vad det var för stjärna. Bland andra finns matematikerna och hovastronomen Johannes Keplers tolkning från 1603 och som sedan bekräftats av moderna astronomer bland andra P Schnabel 1925. Båda fann att under år 7 före Kristus kom de två planeterna Saturnus och Jupiter så nära varandra att de blev en enda stor kraftig stjärna i Fiskarnas stjärntecken och detta ägde rum tre gånger. En bekräftelse både på att Betlehems stjärnan ”existerat” och också kunde ”leda” de tre vise männen till stallet i Betlehem.

Nu kan och ska vi inte bygga vår tro och övertygelse på teorier och ”vetenskapliga” bevis, men å andra sidan inte heller förkasta tankar och vetenskap. Tro är ju något helt annat; ”en övertygelse och tro på en gudomlig verklighet här och nu!” Det är upp till oss var och en hur vi tolkar det som Lukasevangeliet beskriver och berättar om i dagens bibeltext. Vi kan inte som de tre vise männen gå in i stallet, se barnet, Maria och Josef och så få vår tro bekräftad. Vi får läsa bibel berättelsen och TRO. En tro som öppnar en andlig verklighet! En tro som vill och kan bära oss i både liv och i död och som leder till ett möte med Jesus Kristus som föddes i ett stall en gång. Han som levde, dog och framförallt uppstod för att vi alla ska kunna se och tro på stjärnan som lyser och vill leda oss hem till vår himmelske Gud och Fader!

Den stjärnan som ännu lyser i bibeltexten och kan leda oss till honom som en gång som nyfödd låg i ett stall och som där de tre stjärntydarna hyllade och tillbad honom.

Nu är det vår tur att ”gå till stallet” – läsa bibeltexten - . Vi får hylla och tillbe honom och ge honom våra gåvor – och så finna och uppleva en tro som vill och kan bära oss genom hela livet!