

Veckans ord, 11-12 2023, sid 1

Livets bröd och Guds mäktiga verk!

Jag har senaste veckorna läst några böcker som fått mig att tänka: Vad vill Gud? Vad lockas jag av? Vad gör jag? Gör jag vad jag och Gud vill eller handlar jag på ett sätt som inte är bra för mig själv, andra och för Gud? Jesus är livets bröd alltså det vi behöver för att kunna leva. Lever vi av livets bröd, av kärleken, förlåtelsen och upprättelsen till ett liv i kärlek till Gud och alla människor?

Jesus sa: "Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet." Joh 6: 51

Böcker som fått mig att tänka.

Jag har läst en bok om profeten Amos profetia i gamla testamentet: "Gud och rättvisan" av Leif Carlsson. Genom profeten Amos ställs frågor till vår tid. Gud vill inte ha fina Gudstjänster med vackra ceremonier. Den gudstjänst Gud vill ha är att vi i vår vardag handlar rättvist, delar på resurser så det räcker till alla. Gud vill inte att vi utnyttjar (svaga) människor ekonomiskt eller på annat sätt. Gud vill inte att vi köper och säljer människor. Gud vill inte att vi gör människor beroende av alkohol, droger, spel, porr och skulder. Gud vill att vi befrias till att handla i kärlek till varandra och till Gud.



Boken "Mod att resa sig" av Elise Lindqvist och Ruth Norström berättar om människors, kvinnors utsatthet och hur de utnyttjas. Hur människor får hjälp på olika sätt i Klara kyrka i Stockholm. Men också att några människor tycker att samhällets skyddsnet räcker och att en kyrkolokal ska vara vacker och inte fylld av människor som är hungriga, trasiga, utnyttjade och med stora behov av hjälp. Ja, vilken gudstjänst vill Gud se? Profeten Amos visar att den gudstjänst Gud vill se är att vi hjälper de som har behov.



Ulrica Stigberg präst på Fryshuset i Stockholm tar upp problemet med att ett knapptryck bort i mobilen, datorn och surfplattan finns en gränslös mängd pornografi. Vad gör den med oss? Vad gör den med vårt samhälle, våra värderingar och syn på relationer. Ulrica Stigberg samtalar med män, kvinnor, församlingsanställda som brottas med pornografins påverkan på dem själva, sin omgivning, våra barn och ungdomar.

Två citat ur boken: "Sluta prata om det här som ett mansproblem, för det är det inte! Sluta prata om det som att kvinnor alltid är offer för mäns porranvändande, för så är det inte heller. Acceptera att det är ett mänskligt problem som många har." – Malin, församlingsanställd.

"Innan jag faller för frestelsen är det som att jag hamnar i ett magnetfält, eller som i ett slukhål." – Adam, präst.

Vi påverkas!

Vi påverkas av allt vi har runt oss, hör, ser och upplever. Ger jag Jesus tid att påverka mig?

Program

To 16/3

kl 9.30 **Andakt** i Bokcaféet.
kl 10.00 **Sittgympa**.

Sö 19/3 kl 18.00

Ro för själen, Birgitta Gunnarsson.

To 23/3

kl 9.30 **Andakt** i Bokcaféet.
kl 10.00 **Sittgympa**.
kl 14.00 **Bibelstudium**.

Fr 24/3 Andakt kl 10.00

Kolonigatan

Fr 24/3 Mat och prat kl 18.00, vi lagar mat tillsammans, äter, umgås och avslutar med andakt. Mat till självkostnadspris.

Anmälan senast 23/3, Ring eller sms 076-112 5978.

Sö 26/3 kl 10.00

Gudstjänst, Nattvard, sång Oskar Karlsson, predikan Mats Wedberg.

To 30/3

kl 9.30 **Andakt** i Bokcaféet.
kl 10.00 **Sittgympa**.

Sö 2/4 kl 10.00

Gudstjänst, predikan och sång Magnus och Zinita Kazen.

Gud och rättvisan!

Hopp för dig! Hopp för vår värld! I Tankar för veckan 10 2023 talar Mats Wedberg om att Gud vill att vi handlar rättvist!



Tankar för veckan, 10 2023

Facebook: Missionskyrkan Skänninge.

YouTube: Skänninge Missionskyrka.

hemsidan:

<https://equmeniakyrkan.se/skanninge/tankar-for-veckan/>

Veckans ord, 11-12 2023, sid 2

Lyssna på Guds vishet!

En av söndagens texter lyder:

Visheten har byggt sig ett hus, hon har huggit ut sina sju pelare.
Hon har ställt till med slakt, blandat vinet och dukat bordet.
Hon har sänt ut sina tjänsteflickor att ropa från höjderna i staden:
"Du som är okunnig – kom!"
Till de oförståndiga säger hon: "Kom!"
Ät mitt bröd och drick vinet jag har blandat.
Överge enfalden så får ni leva, följ förståndets väg." Ords 9:1-6

Läs gärna Ord 8:22-36. Det är en beskrivning av visheten och jag uppfattar det som en beskrivning av Jesus.

Vi ska inte ha begär till det onda!

Paulus konstaterar att av Israels folk som av Gud räddades ut från slaveriet i Egypten blev många liggande döda i öknen trots att de följdes åt tillsammans med Guds vägvisare Moses. Och Paulus konstaterar att vi inte ska ha begär till det onda. Paulus skriver:

Jag vill att ni skall ha kunskap om detta, bröder (syskon): våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev de döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose. Alla åt de samma andliga mat, och alla drack de samma andliga dryck, de drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud utan blev liggande döda i öknen. Allt detta är exempel som säger oss att vi inte skall ha begär till det onda, som de hade. 1 Kor 10:1-6

Hjälp oss Gud!

Vi påverkas hela tiden av nyheter, åsikter, psykologer, grannar, influencers, tv-program, tidningar, lärare, mm. Vi ser saker som verkar bra, fina människor som ser lyckliga ut. Det här är nog bra tänker vi. Det här vill jag ha. Det här behöver jag.

Vi ber:

Jesus hjälp oss att se vad som är gott och vad som är ont. Led oss så att vi kan möta varandra med din kärlek. Hjälp oss se att alla människor är lika mycket värda. Hjälp oss se att du, i din kärlek, inget hellre vill än att varje människa ska vända om och följa dig på kärlekens väg. Vägen att älska Gud över allting och sin nästa som sig själv. Hjälp oss i vår otro och våra tvivel. Vi behöver dig! Amen!

Guds välsignelse!

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu
076-112 5978

Kyrkoårets texter vecka 11 och 12, 2023.

19/3 -2023, Midfastosöndagen, **Livets bröd:**

Ords 9:1-6, 1 Kor 10:1-6, Joh 6:48-59 och Ps 107:1-9.

26/3 -2023, Jungfru Marie bebådelsedag, **Guds mäktiga verk:**

1 Sam 2:1-10, Kol 1:15-20, Luk 1:26-38 (Luk 1:46-55) och Ps 147:7-15.

Be för Ukraina!



Equmeniakyrkans
katastroffond
bankgiro 900-3286
eller **Swisha till**
9003286. Märk gåvan
Ukraina.

Betala med Swish



123-394 50 03

Skänninge Missionsk.

Tack för din bön för
och gåva till Skänninge
Missionskyrka.
Bankgiro 244-8991
Swish 123 394 50 03