

SKÅREKYRKANS HISTORIA

1860

På 1860-talet bildades den församling som idag heter Skårekyrkan. Målet med församlingen var att hjälpa människor att leva efter Herrens bud. Söndagsskola var från början ett viktigt och prioriterat arbete. Församlingen startade även syföreningar och skolor eftersom folkskolan fortfarande inte fungerade fullt ut. Bara efter några år hade församlingen vuxit sig så stor att man ansåg att det var bäst att dela församlingen i två delar, Nedre Ullerud och Forshaga/Grava.

1879

Först 1879 får församlingen sin första egna lokal, Ängbäckes missionshus. Innan dess hade man samlats i skolhusen. Det var en stor glädje att äntligen få träffas på en och samma plats. Bygget hade tagit tid eftersom de ekonomiska resurserna var knappa. Däremot hindrades man inte från att fira gudstjänst på byggarbetsplatsen innan lokalen var klar, det gick alldeles utmärkt att sitta på bjälkarna. Skåre missionshus byggdes sedan 1884.

1880

Den 5 januari 1880 tar församlingen beslutet att ansluta sig till Svenska Missionsförbundet.

1892

1892 anställs den första pastorn i församlingen och sedan dess har flera pastorer varit i tjänst i Skårekyrkan. 2011 anställs den första kvinnliga pastorn.

1905

1905 bildades ungdomsföreningen Zion i Skåre, den fick vid starten drygt 60 medlemmar. Arbetet för barn och unga har med andra ord varit en viktig del av församlingens historia. I början av 1900-talet anordnades söndagsskolefester där det inte var ovanligt att hundratals barn deltog. 1936 startades också föregångaren till scouterna, VP – Våra Pojkar. Lite senare kom även VF – Våra Flickor igång. Anledningen var att man ville behålla barn i åldrarna 10–13 år i församlingen.

1930

Under 30-talet sker en stor väckelse i Skåre och många ungdomar ansluter sig till församlingen. För att få fler mötesplatser köper man år 1934 dansbanan i Stodene för 2350 kr. Dansbanan renoverades efter församlingens behov och fick namnet Solliden. På Solliden har vi sedan dess firat gudstjänster på somrarna och anordnat aktiviteter för barn och unga året om.

1969

Det har genom historien skett flera olika renoveringar av våra lokaler och en viktig sådan var år 1969 då man invigde de nya lokalerna för barn- och ungdomsverksamheten. Lokalerna möjliggjorde nya verksamheter, såsom barntimmarna. Till första tillfället anmäldes 80 barn. Det blev tydligt att församlingen var i behov av fler ledare som kunde möta alla barn och 1972 anställdes församlingens första ungdomsledare. Det har sedan blivit många ungdomsledare som har arbetat i Skårekyrkan genom åren.

1994

1994 invigdes vår nuvarande kyrksal och 2011 gjordes ytterligare en stor renovering av kyrkan.

Det är många människor och deras beslut och val som har tagit församlingen dit vi är idag. Den röda tråden, som var lika viktig idag som på 1860-talet, är att visa på Herren och hans vilja.