

Verksamhetsberättelse för Skårekyrkan

1 januari till 31 december 2020

Det 161:a verksamhetsåret

Det är ett annorlunda år vi ska lägga till handlingarna. Ett år av oro och saknad. Lugn och tristess för några, stress och fullt upp för andra. I församlingen har verksamheten gått på sparlåga samtidigt som vi har fått slå våra kreativa och teknikkunniga huvuden ihop för att skapa nya former av gudstjänst för att öka delaktigheten när vi inte kunnat mötas som vanligt.

Gudstjänst i hela livets kyrka

En central del av Skårekyrkans verksamhet, och den enda verksamhet som kunnat pågå under hela året, är gudstjänsterna där vi får möta den uppståndne Jesus Kristus genom att tillsammans sjunga, be, läsa och lyssna till Guds ord och bara vara inför vår Skapare som ger oss livet varje dag. Tillsammans ja, detta år har vi firat gudstjänst tillsammans, men oftast inte på samma plats och inte alltid på samma tid, då de flesta gudstjänster firades digitalt via Youtube eller Jitsi. Den fysiska närheten i gudstjänsten är något många av oss har saknat under detta år, att få höra barnen krypa i bänkarna, se trötta kroppar resa sig under lovsången och känna dofterna av de andra gudstjänstdeltagarna. Sorlet under kyrkfikat hoppas vi snart ska ljuda åter i serveringslokalen och söndagsskolans härjande på loftet liksom kaffekokarens puttrande i köket.

De digitala gudstjänsterna försökte vi hålla något kortare än vanligt, ibland lyckades vi med det och ibland blev det ungefär samma längd som vanligt. Att dela gudstjänsterna på Youtube visade sig göra att många fler fick del av våra gudstjänster, vi har haft från 35 till över 1100 visningar på gudstjänsterna och i snitt såg drygt 190 personer de digitala gudstjänsterna.

Vi har även testat både vandringsgudstjänster på Solliden och några olika kvälls-temagudstjänster som varit både ute och inne. I slutet av augusti och september fick vi för en kort tid åter samlas fysiskt, men med max 50 personer i kyrkan. Då live-sände vi gudstjänsterna för de som inte kände sig trygga med att mötas fysiskt.

Vi har i gudstjänsterna följt kyrkoårets texter förutom på 4:e advent då vi påbörjade en serie som kommer återkomma var tredje vecka, *Dela Tro, Dela Liv*, då människor i vår församling delar med sig av sin tro mitt i livet, istället för att vi lyssnar till en predikan.

När vi övergick till digitala gudstjänster valde söndagsskoleledarna att även stänga ner söndagsskolan och barnens stund i gudstjänsten. Oftast har vi dock fortsatt att tända barnens ljus även under de digitala gudstjänsterna. Men några filmer riktade endast till barnen har det ändå blivit då vi berättat olika bibelberättelser med hjälp av flanellografen.

Vårens traditionella scoutgudstjänst firades patrullvis ute på Solliden.

Annandagsgudstjänsten firades som traditionen bjuder i Tingvallakyrkan tillsammans med andra Equmeniakyrkor i Karlstad-området och landshövdingen, Georg Andrén, och Maria Andrén, diakon i Svenska kyrkan, predikade. Även på nyår hölls en gudstjänst i Domkyrkan

med alla församlingar i Karlstads ekumeniska råd. Båda dessa sändes på grund av rådande läge digitalt.

Predikanter under året har varit anställda, församlingsmedlemmar och andra inbjudna talare. Både medlemmar och inbjudna gäster har stått för sång och musikmedverkan i gudstjänsten.

Mötesplatser i hela livets kyrka

Närmare tre månader av året hann gå innan Sverige fick börja stänga ner på grund av pandemin. Så visst fanns det flera fysiska mötesplatser under året som inte skedde med restriktioner.

I februari hade vi en konsert med Sarah och David Åström. Halvelvakaffe, dagledigträff, syföreningen och pysselcaféet möttes flera gånger under årets början. Syföreningen hade ett lotteri till förmån för församlingens arbete.

De livsnära smågrupperna har mötts i hemmen och utomhus. Tacokvällar och Matgemenskap samlade ett stort gäng i olika åldrar, det har lagats mat, ätits, lekts, pysslats och firats andakt. När det blivit mat över har gästerna fått köpa med sig matlådor hem.

Under sommaren och några gånger under våren hade vi "Grill och andakt" på Solliden varje onsdag dit alla var välkomna att ta med sin kvällsmat att grilla och kapellet var öppet för ljusständning och bön.

Vi har även haft ett par träffar för unga vuxna, både digitalt och utomhus.

Bön i hela livets kyrka

Bönen är en viktig del av gudstjänsterna och de andakter som hålls i olika verksamheter i församlingen och Equmenia Skårekyrkan samt i smågrupperna där en ber för varandra och andra.

Varannan onsdag har vi Completorium, tidegårdens kvällsbön, i en utformning från ekumeniska komuniteten på Bjärka-Säby. Completorium har fortsatt digitalt när restriktionerna blev hårdare.

Undervisning i hela livets kyrka

Konfirmationsläsningen med friluftsinriktning fortsatte under våren tillsammans med Tingvallakyrkan, Equmeniakyrkan i Värmskog och Equmeniakyrkan i Fagerås. Ledare från Skårekyrkan var Carina Haglund och Andreas Tidberger.

Gruppen bestod av 10 konfirmander och vi kunde genomföra vår undervisning som planerat under vårterminen. Istället för hajk med övernattnings under våren fick vi två fina heldagar på Solliden med goa samtal, kreativt skapande och matlagning. Lägret flyttades fram till slutet på augusti och hölls på Vägsjöfors Herrgård. Avslutningsfest med föräldrar blev det på Solliden 4 september och söndagen den 6 september hölls konfirmationshögtiden i Tingvallakyrkan.

2020–2021 har vi konfirmationsläsning med friluftsinriktning tillsammans med Tingvallakyrkan och Sannerudskyrkan i Kil. Tyvärr fick varken Equmeniakyrkan i Fagerås

eller Equmeniakyrkan i Värmskog några konfirmander detta år. Vi kunde mötas fysiskt de första gångerna men har sedan fått övergå till undervisning via videokonferens-verktyget Zoom. De gånger vi sågs ute lagade vi mat tillsammans och hade även undervisningen utomhus. I gruppen ingår tretton konfirmander.

Ekumeniska rådet inbjöd till några bibelstudier i Tingvallakyrkan under året. Dessa har letts av olika präster, pastorer och lekmän.

Diakoni i hela livets kyrka

Diakonala utskottet har ansvarat för att göra hembesök och hålla kontakten med de som behöver det lite extra, gratulera de som fyllt jämnt från 80 år och uppåt och dela ut julblommor med en gåva till det internationella arbetet.

Församlingen finns även med i arbetet på Hela människan/Ria. Andakter på Källan hade vi ett flertal innan pandemin bröt ut och omöjliggjorde detta.

Genom sjukhuspastor Anders Persson finns vi med i Sjukhuskyrkans ekumeniska arbete som förändrats mycket på grund av pandemin. Besöksförbudet på sjukhuset gjorde att färre personer rört sig på sjukhuset. För Sjukhuskyrkan ökade istället stödsamtalen med personal – utifrån det tryck som finns i vården.

Internationellt arbete i hela livets kyrka

På trettondagen hade vi som vanligt missionsfest, trettondagsfest. Ansvariga för programmet var MIR-utskottet. Torbjörn Kjerstadius höll ihop festen och Rasmus Andersson berättade om Equmeniakyrkans internationella arbete med glimtar från flera av våra samarbetskyrkor och projekt. Vi samtalade om varför vi som kyrka ägnar oss åt internationellt arbete och mission och efter gudstjänsten bjöds det på mat, fika och tipspromenad innan vi avslutade kvällen med en andakt.

Under året har MIR-utskottet omformats till ett gemensamt internationellt utskott för både församlingen och Equmenia Skårekyrkan och miljö-fokuset har lämnats. Equmenia Skårekyrkans internationella insamling till idrottsskolan i Kimpese (i Kongo-Kinshasa) har på så vis också lyfts i församlingen. Målet med insamlingen till idrottsskolan har sedan 2019 varit att samla in 5 000 USD (ca. 41 500 kronor) så att skolan ska kunna köpa en motorcykel, vilken kommer att vara till stor nytta för skolan. Vid årsskiftet hade vi tillsammans samlat in 40 309 kronor.

31/1 avslutade vi Equmeniakyrkans internationella insamling och Skårekyrkan samlade in drygt 105 000 kr, målet var att samla in minst 100 000 kr. På första advent startade nästa insamlingsperiod.

10% av intäkterna från kyrkfikat går till Equmeniakyrkans internationella arbete.

Ekonomi i hela livets kyrka

Styrelsen har det övergripande ekonomiska ansvaret för församlingens ekonomi och har löpande under året följt upp denna mot budgeten. Det praktiska arbetet har hanterats av

ekonomiutskottet. Birgit Echeverri har ansvarat för löneadministration och skatteredovisning medan Bo Andersson har skött betalningar och bokföring.

Trots pandemin, med många uteblivna kyrkfikan och andra tillfällen då församlingen får in pengar landar vi på ett överskott mot budget för året. Detta beror bl.a. på att kollekterna under stora delar av året fortsatte komma in samt att vi tyvärr hade längre sjukskrivningar hos personalen. Dessutom minskade ungdomsledartjänsten från 100 till 25 % under hösten. Det positiva resultatet har gjort att vi nu är fria från de lån som togs i samband med kyrkbygget.

Mer detaljer om ekonomin går att läsa i årsbokslutet.

Arbetsgivar- och personalansvar i hela livets kyrka

Arbetsgivar- och personalfrågor är styrelsens ansvar. För att underlätta har styrelsen ett personalutskott som främst hanterar löpande frågor kring ledighet, löner, medarbetarsamtal och handledning. Det finns även ett Arbetsutskott där ordförande för församlingen och Equmenia Skårekyrkan för en dialog med medarbetarna om arbetssituationen och andra mer övergripande frågor.

I februari började vår pastor och föreståndare Maja Floberg sin tjänst i församlingen. Första halvåret på 40% då hon avslutade sina pastorsstudier parallellt med arbetet, från 1/8 arbetar hon 100%. Vår ungdomsledare Andreas Tidberger avslutade sin tjänst under sommaren. Tack Andreas för din insats i vår församling och i Equmenia Skårekyrkan! Parallellt med detta genomfördes en rekryteringsprocess som landade i att Tanja Halvardsson anställdes på ett vikariat om 25% 15/8–31/12. Hon fick senare sin tjänst förlängd till 31/7. Under året beslutade församlingen att erbjuda Carina Haglund tillsvidarejänst på 50% som församlingssamordnare i församlingen.

Carina Haglund, församlingssamordnare 50%

Andreas Tidberger, ungdomsledare t.o.m. 31/7 100%

Tanja Halvardsson, vikarierande ungdomsledare 15/8 2020 – 31/7 2021 25%

Maja Floberg, pastor och föreståndare 1/2 – 31/7 40%, från 1/8 100%

Församlingsboken

Vid verksamhetsårets slut, 31 december 2020, bestod församlingen av 309 medlemmar.

Under året har 1 ny medlem hälsats välkommen från annan församling. 3 personer har valt att gå ur församlingen.

Under året har en person döpts på föräldrars önskemål.

Två vigslar har ägt rum under året.

Under året har tre medlemmar fått avsluta sina liv på jorden: Ingeborg Inga Andersson avled 29 februari, Berndt Karlsson avled 16 maj och Barbro Strand avled 26 december.

Styrelsen

Helgen om församlingsutveckling som skulle letts av Stefan Klingberg under våren har skjutits på framtiden. Styrelsen har själva fortsatt jobba med frågan hur vi kan utvecklas som församling men ser fram mot att hela församlingen ska få mötas och fundera kring detta viktiga ämne!

Styrelsen har under året bestått av:

Anna-Carin Cleve (ordförande), Mari Hermansson (vice ordförande), Bo Andersson (kassör), Birgit Echeverri (sekreterare), Carl-Johan Kvaldén (vice sekreterare), Rasmus Andersson, Stefan Bengtsson (från 8/3), Göran Forsman, Per-Inge Lidén, Christina Rødestedt (fram till 8/3), Jennie Sjöberg, Anna Wilén. Anställda samt vice församlingsföreståndare har också funnits med i styrelsens arbete under året.

På styrelsens uppdrag,

Maja Floberg och Carina Haglund