



Verksamhetsberättelse

2022

Någon mer ska bli sedd.

*Vår vilja är att inte stå bredvid samhället
utan att finnas mitt i det.*

*Vi vill visa på att vi alla,
oavsett vilka vi är och var vi befinner oss,
är älskade av Gud.*

*Barn, unga och vuxna
som kommer i kontakt med Equmenia Skårekyrkan
ska känna sig sedda och bekräftade för den de är,
både av sina ledare och av övriga medlemmar.*

Ett år med Equmenia Skårekyrkan

Efter två år av restriktioner då vi fått vara tacksamma för att vi, oftast, kunnat samlas i mindre grupper så blev 2022 året då vi kunde sätta fart och planera för större mötestillfällen igen och viljan att mötas har inte minskat. Många har deltagit i våra läger och arrangemang och intresset för scoutverksamheten är fortsatt stort. Varje vecka sker många möten mellan barn, ungdomar och vuxna i vår verksamhet i Skårekyrkan och på vår gård Solliden. Det är stort att vi får vara med och skapa dessa möten och vi tror och hoppas att där sker också möten med Gud själv.

Ungdomsrådet, ungdomsledare, ideella ledare och medlemmar

UR

Equmenia Skårekyrkans styrelse kallas Ungdomsrådet, UR, och har under året bestått av:

Markus Andersson, ordförande
Frida Lindberg, vice ordförande
Hilma Kristensson
Melker Johansson
Viktor Tillman

Rasmus Andersson, kassör
Tanja Halvardsson, sekreterare
Frans Lindberg
Alice Andersson

Ungdomsrådet har samlats elva gånger under året. Pastor och ungdomsledare har deltagit i mötena.

Ungdomsledare

Hösten 2021 anställdes Anna Aronsson, som gick ungdomsledaråret på Södra Vätterbygdens folkhögskola, som ungdomsledare. Denna praktiktjänst varade fram till sommaren 2022 då församlingen valde att ge Anna en heltidstjänst med huvudinriktning på ungdomsarbetet samt även viss tid till administration.

Ideella ledare

Vår verksamhet är helt beroende av ideella ledarinsatser varje vecka. För att planera vårt arbete och stärka samhörighetskänslan inleder vi varje termin med en ledarkväll. Den 22 januari genomförde vi vår gemensamma terminsplanering för vårterminen. I år fick den ske utomhus på Solliden då det fortfarande fanns restriktioner för att mötas på vanligt sätt. Höstterminen startades upp med en ledarkväll i Skårekyrkan den 23 augusti. I Scout finns ca 35 ledare och i TGIF cirka sex ledare.

Medlemmar

Antalet medlemmar i föreningen under året var 167 personer.

Ekonomi

2022 var ett bra år ekonomiskt för Equmenia Skårekyrkan, vilket man kan se i den ekonomiska redovisningen. Vi gick totalt 35 927,70 kr plus och särskilt utmärkande var att:

- vi fick 37 455 kr i Coronastöd från Scouterna.
- vi fick många gåvor under året, närmare bestämt 56 791,59 kr.
- årets marknadsdag gick med en stor vinst på 74 305 kr (efter att 10 % skänkts till den internationella insamlingen).

Internationellt

Under 2022 har vi i Equmenia Skårekyrkan fortsatt att samla in pengar till idrottsskolan i Kimpese i Kongo-Kinshasa. Pengar har kommit in genom gåvor, pantning av burkar samt 10% av vinsten från marknadsdagen (för siffror se den ekonomiska redovisningen not 11). Slutligen beslutade även UR, då vi såg att vi skulle gå med vinst i år, att skänka mellanskillnaden på 7 917 kr så att vi kom upp till vårt insamlingsmål på 20 000 kr. Planen är att betala in gåvan till idrottsskolan ihop med att vi skickar med en film ifrån våra verksamheter.

Vår löpande verksamhet

TGIF (Thank God It's Friday!)

På fredagarna under året 2022 har TGIF fortsatt vara en konstant i schemat på olika vis. Vi har oftast hållit oss till kyrkans lokaler och sommargården Solliden. Anna Aronsson har stått bakom rodret som ungdomsledare. Under hela året har en grupp av trogna ideella ledare varit med och gjort TGIF möjligt.

Under fredagskvällarna blir det ofta någon sorts lek, tävling eller ”bara” gott umgänge runt soffbord med spel eller runt biljardbordet som sällan står ensamt. Varje vecka blir det också en andakt då alla får, om man vill, dela med sig av en tumme upp och en tumme ner sedan senast vi sågs. Sedan blir det ofta en del lovsång, delande och ljuständning. Detta är en uppskattad och fin del av kvällen. Efter andakten är det fritt hopp och lek medan vi har kiosken öppen. Samtalen som blir efter andaktstiden är ofta väldigt skrattinducerande och givande. Ett riktigt fint sätt att avsluta skolveckan.

Under hösten valde vi ledare att testa att ha TGIF varannan vecka då många tonåringar varannan vecka är på Gött Häng, Kils tonårskvällar. Vi erbjöd då att skjutsa de tonåringar som önskade till Kil och tillbaka de veckorna vi inte hade TGIF i Skåre.

TGIS

Under våren hade vi även några gånger TGIS som en utökning på TGIF, vilket innebär att ungdomarna speciellt bjuds in till gudstjänst och fika och att tonåringarna efter det stannar kvar och har en aktivitet tillsammans. Tillexempel erbjöd vi under våren att laga lunch tillsammans och en huller-om-buller-träff. Eftersom gensvaret på denna sorts träff var lågt valde vi att inte satsa på detta under hösten.

Scout

Scout är en stor del av vår verksamhet. Vi har åtta patruller med barn från årskurs ett till gymnasieåldern. I stort sett alla patruller har idag kö. För att kunna ta emot alla som vill vara med i vår verksamhet skulle vi behöva fler ledare som vill ta ett större ansvar. Några föräldrar finns idag med som hjälpledare och flera av våra äldre scouter är även ledare för de yngre.

Efter pandemin har verksamheten under 2022 återgått till det normala med större träffar och övernattnings. Vi tog fram det lokala intressemärket ”Pinnbrödsmärket” som samtliga patruller jobbade med under vårterminen. Vårens märkesutdelning avslutades med att vi tillsammans bakade Skåres längsta pinnbröd innan märket delades ut till alla scouter.

Några av våra äventyrar- och utmanarscouter samt ledare deltog under våren på det digitala arrangemanget iScout där man gemensamt ska lösa olika uppgifter genom samarbete och

kreativitet. Arrangören finns i Holland men deltagande scoutkårer är spridda över hela världen.

I augusti åkte några av våra äventyrarscouters tillsammans med scouter från Fagerås, Grums och Gunnarsskog på Äventyr till Kållandsö. Där paddlade vi kajak, sov i vindskydd, lagade mat, besökte Läckö slott och umgicks tillsammans under fyra härliga dagar.

I september fick vi äntligen, efter två års uppehåll, åka till Södra Viken på Värmlandstrampen som hade tema Finnskogen.

Höstens scoutinvigning hölls i Skårekyrkan och var väldigt välbesökt. Det var hög närvaro av scouter i alla åldrar och de hade i sin tur med sig föräldrar, syskon och släktingar. En ledare kommenterade kvällen såhär: ”Vi typ sprängde kyrkan!”. Jätteroligt att så många ville komma!

Equmeniapromenaden

Equmeniapromenaden är en tipspromenad med QR-koder och nya frågor varje vecka som sitter uppe i Skåre mellan Solliden och ICA. Promenaden kom till under pandemin och har fått vara kvar sen dess. Under 2022 var det dock väldigt få som gick och på UR:s decembermöte togs beslut om att lägga ner promenaden och skicka ut ett tack till de trogna vandrare som genom sitt deltagande stötta oss i Equmenia Skårekyrkan.

Läger och arrangemang

Utöver de fantastiska händelser som redan nämnts ihop med vår löpande verksamhet så arrangerar vi, själva och tillsammans med andra, flera återkommande läger och arrangemang.

Volleybollnatta

Den 1 april, gick volleybollnatta 2022 av stapeln. Åtta lag deltog, och matcherna spelades en stund in på natten, inte lika sent som vanligt utan finalen var över runt 01-tiden. Trots att Volleybollnatta haft ett års uppehåll och att det hölls senare än vanligt var det ett gött gäng ungdomar och vuxna som spelade om både äran och vandringsprisen. Förutom att det bjöds på fin volleyboll bjöd kiosken på gott godis och kaffe, och förutom alla spelarna på plan fanns det också en fin hejarklack på plats. Vi som anordnat tyckte att det var en lyckad kväll och var trötta men nöjda när vi fram emot kl 2 fick avsluta kvällen.

Scoutläger på Ladtjärnstorp

I juni åkte scouter från åk 3 och uppåt på lägret ”Rädda jorden” på Ladtjärnstorp. Det blev några fina lägerdagar. Aldrig har vi haft så många scouter som var på scoutläger på Ladtjärn för första gången i sitt liv, det var ju tre år sedan förra gången. Lägren på Ladtjärn spelar en viktig roll när det kommer till att möta andra scoutkårer och känna att vi är många tillsammans, inte minst för våra ledare och äldre scouter. Lägret samlade ca 550 deltagare från ett tjugotal kårer.

Midsommar på Solliden

Den mångåriga traditionen med midsommarfirande på Solliden var också tillbaka efter pandemin. I år dock utan traktorer. Som vanligt samlades mycket folk för att dansa runt stängen och vi får då också tillfälle att servera fika, sälja lotter och motionera vårt chokladhjul. Det är ett kort och intensivt arrangemang men det ger oss ett tillfälle att visa samhället att vi finns och det blir också en bra intäkt till föreningen.

ENTER

Tonårslägret blev ett lyckat läger med många roliga dagar tillsammans på Vägsjöfors Herrgård. Från Skåre följde det med två tonåringar och en handfull ledare, och redan här inledde vårt samarbete med Kils tonårsarbete då vi slog ihop våra tonårsgrupper. Dagarna fylldes med innehållsrika samtal, god mat och skratt. Vi fick även dela allas våra tankar och ha samtal kring olika ämnen vid morgonstudier och kvällsandakter. Fint väder, bad och kiosk bidrog till en fantastiskt lyckad vecka.

Marknadsdag på Solliden

Marknadsdagen var i år tillbaka på sin vanliga tid i början av september men istället för att flytta tillbaka till Skåre centrum så valde vi, eftersom förra årets marknadsdag blev så lyckad att stanna kvar på Solliden. Det visade sig bli en mycket fin dag i år också och det ekonomiska resultatet blev det högsta vi kommit upp i sedan starten för över trettio år sedan. Det har alltså visat sig att vi inte förlorat ekonomiskt på flytten till Solliden och även om vi inte visar upp oss lika tydligt mitt i samhället så finns det såklart många praktiska fördelar med att vara på hemmaplan.

Marknadsdagen är ett arrangemang som kräver stor ideell insats och bygger på att många församlingsmedlemmar ställer upp och hjälper till på olika sätt. Detta kan förstås ses som slitsamt, inte minst för den kommitté som ska se till att den blir av, men samtidigt betyder det mycket, inte bara för ekonomin utan också för gemenskapen, att vi får träffas och arbeta tillsammans.

Spring för Equmenia Skårekyrkan

Detta arrangemang går ut på att en löpare ställer upp och springer runt i en bestämd bana under 30 minuter. Innan loppet skaffar hen sig sponsorer som förbinder sig att betala en viss summa per varv som löparen hinner springa.

Inför årets upplaga av Spring för Equmenia Skårekyrkan funderade vi kring hur vi bäst skulle göra för att få till ett tillfälle då så många löpare och sponsorer som möjligt kunde vara med och delta. Vi valde att liksom förra året lägga det en höstdag på Solliden men istället för samtidigt som marknadsdagen så fick det bli en söndagseftermiddag efter gudstjänsten den 23 oktober. På detta sätt blev det exakt samma datum som året innan men vid ett tillfälle då vi kunde nyttja hela gården för löparbanan.

Även i år sändes loppet ut på Skårekyrkans Youtube-kanal.

Nyårsläger

Den 29 december 2022 till den 1 januari 2023 spenderade 23 ungdomar och 7 ledare, från 8 olika Equmenia-föreningar i Equmenia Svealand, välfyllda dagar på Vägsjöfors Herrgård med lekar, pulkaåkning, bibelstudium, matlagning, andakter och väldigt mycket skratt! Självklart firades det nya året in ordentligt med finmiddag med spex, nyårsandakt, kramring och disco med karaoke! Ett väl uppskattat läger från både tonåringarnas, ledarnas och föräldrarnas sida.

***Ett stort tack till alla ledare och deltagare
som funnits med under detta verksamhetsår!***

/Ungdomsrådet i Equmenia Skårekyrkan