



"Bli kvar i min kärlek"

Böneveckan för kristen enhet

Dag 7 - Att växa i enhet

”Jag är vinstocken, ni är grenarna”

Johannesevangeliet 15:5

Dagens bibeltexter:

1 Korinthierbrevet 1:10-13, 3:21-23 Är Kristus delad?
Johannesevangeliet 17:20-23 Liksom vi är ett

Förslag till psalmer:

37 Kristus är världens ljus
60 En Fader oss förenar
61 Lågorna är många

Bön:

Jesus Kristus,
vi tackar dig för att du har gjort oss
till grenar på samma stam.
Hjälp oss att uppskatta varandra
och hellre se till det som förenar än skiljer.
Tack för din förbön för oss
och för att du har lärt oss att be Fader vår.
Hjälp oss att se varandra som syskon i samma
familj, din familj.
Amen

Böneämne för Lomma-Bjärred:

- att det ekumeniska samarbetet i Lomma och
Bjärred ska växa och utvecklas

Betraktelse

”Jag är vinstocken, ni är grenarna”, säger Jesus.
Det är en fantastisk bild av vad hela vår världsvida
kyrka är. Som ett träd med rötter djupt i jorden.
Som en levande växt som får sin näring av det som
ligger under ytan, av det som inte syns. Rötterna är
livsviktiga. Stammen är livsviktig. Det räcker inte
med ett snyggt bladverk ovan mark. Om bladen inte
har kontakt med sina rötter kommer trädet oundvik-
ligen att fara illa. Om grenen inte sitter fast på stam-
men stryps hela näringstillförseln.

Jesus liknar oss vid en vinstock. Han gör oss, den
kristna kyrkan, till ett träd. Han är stammen och vi
är grenarna. Sitter vi ihop med honom sitter vi ihop
med varandra. Kyrkan är egentligen endast en enda
kyrka med stort K, men vi är många delar i den enda
Kyrkan, i det enda trädet, i den enda kroppen, Jesus
Kristus. Den ekumeniska böneveckan, *Böneveckan
för kristen enhet*, vill påminna oss om att oavsett
vilken kyrka vi tillhör så sitter vi alla ihop med Jesus
Kristus, och då även med hans fader och Gud.

forts. nästa sida

Det är ibland lätt att tänka att vi är separata delar som inte har med varandra att göra. Vi har olika traditioner, olika sätt att be och fira gudstjänst på, vi tänker olika om olika saker. Trots detta så har vi några saker vi gör som ständigt påminner oss om vilka vi är: Grenar på samma stam.

Vi har Herrens bön (Fader vår / Vår Fader). Vi har flera trosbekännelser, t ex den apostoliska trosbekännelsen, som håller ihop oss över generationer och som på något sätt definierar oss som Kristi kyrka. Vi har dop och nattvard – och visst, vi tänker olika ibland om dopet och nattvarden, men i slutändan så är det handlingar vi säger oss ha fått från Jesus själv. Och när vi möter dop och nattvard hos någon annan, i ett annat kyrkosamfund än vårt eget, så känner vi igen handlingarna och vet vad de kan betyda och varifrån de kommer. Vi förstår att ett dop är ett dop, och vi vet att när bröd och vin välsignas och delas, när vi hör instiftelseorden, så är det en Herrens nattvard. Gemensamma grundläggande handlingar.

Kanske är *Herrens bön* det främsta dagliga tecknet på att vi hör ihop. Gör den till din dagliga bön! Har du tänkt på att varje gång vi ber Herrens bön, så ber vi en bön som Jesus själv lärde sina allra första lärjungar att be (Matt 6:9-13). När vi ber den bönen så ber vi tillsammans med de första lärjungarna och tillsammans med alla andra som har kommit efter dessa de första. Du ber, jag ber, vi ber tillsammans. Den bönen påminner oss om vilka vi är; grenar i samma träd, lemmar i samma kropp. Ingen som ber bönen säger *Min Fader*, du som är i himlen. Alla kallar vi Gud för *Vår Fader*, *VÅR*, inte min och inte din, utan *VÅR* gemensamme Fader i himlen. Prisa Gud för det!

”Välsignad vare Du, Herre vår Gud, alltings konung, Vår Fader, som har befallt oss att be som en kropp, som ett träd, som en vinstock.”

Vad sade Jesus till lärjungarna när han hade böneskola med dem? Han sade: *”Så skall ni be: Vår Fader, du som är i himlen...”*

Han gav oss en bön för livet, en bön att växa med och att växa i. När vi ber den bönen i ensamhet eller tillsammans i gudstjänst och andakt, så ber vi tillsammans med alla kristna i alla tider i hela världen. Vi är inte ensamma, vi är inte ”på egen hand”, för Kristus är vår stam och Gud själv är våra rötter, och Guds helige Ande är solen och regnet.

Jesus bad i sin förbön för lärjungarna att de skulle vara ett och därmed att vi, alla som tror på honom, ska vara ett (Joh 17:20-21). Vi får växa i enhet med alla våra systrar och bröder över världen. Jesus är vinstocken, vi är grenarna, och vi växer ut från samma stam.

Det mysterium som kallas enhet är dock inte alltid så lätt att begripa sig på, kanske ännu svårare att leva i. Kanske är det just därför som Jesus ber om detta i sin förbön när han ber för oss. Det handlar inte om att tycka och tänka exakt lika i allt. Det handlar istället ytterst om att se varandra som bröder och systrar i tron, oavsett vilken kyrka man tillhör. Om vi håller fast vid Jesus ökar våra förutsättningar för att kunna se oss som syskon i tron, men om vi slänger ut Jesus, glömmer bort honom, slutar lyssna på honom, eller inte tar honom på allvar, så kommer vårt syskonskap att bli så mycket svårare att både förstå och leva i. Om inte han får vara vår gemensamma stam, vem ska då vara det? Du eller jag eller någon annan?

Det var ett mycket smart drag av Jesus att ge oss just den gemensamma bön som vi kallar *Fader vår* eller *Herrens bön*. Det är hans gåva till oss för enhetens skull.

Nästa gång du ber Herrens bön, tänk på att det någonstans i världen, exakt samtidigt som du, finns någon annan som på sitt eget språk ber tillsammans med dig: *Vår Fader, du som är i himlen....* Du hör ihop med den personen, hon är din syster, han är din bror, och vi är alla barn till vår gemensamme fader Gud.

Madeleine Körner, Bjärreds församling

Vad är "Böneveckan för kristen enhet"?

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år.

Böneveckan för kristen enhet 2021 har förberetts av klosterkommuniteten Grandchamp. Det tema som har valts ”Bli kvar i min kärlek så skall ni bära rik frukt” kommer från Johannes 15:1-17 och uttrycker Grandchamps kallelse till bön, försoning och kyrkans enhet och i hela den mänskliga familjen.

Läs mer här: <https://www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/temat-for-boneveckan-2020/>