



"Bli kvar i min kärlek"

Böneveckan för kristen enhet

Dag 8 - Försoning med hela skapelsen

”För att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig”

Johannesevangeliet 15:11

Dagens bibeltexter:

Kolosserbrevet 1:15-20

I honom hålls allting samman

Markusevangeliet 4:30-32

Det minsta av alla frön

Förslag till psalmer:

287 Guds värld är en skimrande gåva
332:3-5(Svk) / Han oss en synlig bild har gett
331:3-5(PoS)
368(Svk)/394(PoS) Blås på mig, skaparvind

Bön:

Treenige helige Gud,
vi tackar dig för att du har skapat och älskat oss.
Vi tackar dig för din närvaro hos oss
och i hela skapelsen.
Må vi lära oss att se på världen
så som du ser den, med kärlek.
I hoppet av denna vision,
ge oss förmågan att arbeta
för en värld där rättvisa och fred råder,
ditt namn till ära.

Böneämnen för Lomma-Bjärred:

- att medmänsklighet, rättvisa och solidaritet ska
få vara ledstjärnor för de styrande i vår kommun
- att omsorg om natur och djur ska få råda

Kolosserbrevet 1:15-20

Han är den osynlige Gudens avbild,
den förstfödde i hela skapelsen,
ty i honom skapades allt
i himlen och på jorden,
synligt och osynligt,
troner och herravälden,
härskare och makter;
allt är skapat genom honom
och till honom.
Han finns före allting,
och allting hålls samman i honom.
Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan,
han som är begynnelsen,
förstfödd från de döda
till att överallt vara den främste,
ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom
och att genom hans blod på korset
stifta fred och försona allt med sig
genom honom och till honom,
allt på jorden och allt i himlen.

forts. nästa sida

Kristushymnen i Kolosserbrevet inbjuder oss att lovsjunga Guds frälsning som innesluter hela universum. Genom den korsfäste och uppståndne Kristus har en försoningens väg öppnats. Skapelsen är också ämnad för en framtid i liv och fred.

Med trons ögon ser vi att Guds rike är en verklighet som är mycket nära, men fortfarande mycket liten, knappt synlig – precis som senapskornet. Det håller emellertid på att växa. Trots smärtan i vår värld är den Uppståndnes ande verksam. Han uppmuntrar oss att bli indragna – tillsammans med alla människor av god vilja – i att outtröttligt söka efter rättvisa och fred och att säkerställa att jorden än en gång skall vara ett hem för allt skapat.

Vi deltar i Andens verk för att skapelsen i dess fullhet skall fortsätta att lovprisa Gud. När naturen lider, när människor krossas, inbjuder oss den heliga Anden – långt från att låta oss förlora våra hjärtan – att ta del av hans helande verk.

Förnyelsen av det liv som Kristus bär med sig, fastän fördolt, är ett hoppets ljus för många. Det är ett källsprång av försoning för hela skapelsen och innehåller en glädje som har sitt ursprung utanför oss själva: ”så att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig” (Joh 15:11).

Vill du fira det livets förnyelse som Kristus ger oss genom den heliga Anden, och låta det leva i dig, bland oss, i kyrkan, i världen och i hela skapelsen?

Andra löftet som ges under bekännelsen i Grandchamps kommunitet.

Meditationen är hämtad från materialet för Böneveckan 2021

Gemenskapen i Grandchamp hör ihop med klosterkommuniteten i Taizé, främst genom sitt historiska ursprung, men också genom att klosterregeln för systrarna i Grandchamp har sitt ursprung i regeln för Taizé. De två delar samma anda och riktning för sitt arbete.

CITAT

Att förbli i Guds kärlek är att bli försonad med sig själv.

Det är i Kristus själv som vi tar emot gäster.
The rule of Taizé

*Bed och arbeta så att Gud må råda.
Må Guds ord andas in liv under dagens arbete och vila.
Behåll den inre tystnaden i allt så att vi kan bli kvar i Kristus.
Låt oss fyllas av saligprisningarnas anda:
glädje, enkelhet och barmhärtighet.*

Dessa ord reciteras dagligen av systrarna i Grandchamp.

Med nästan ingenting är du en skapare av försoning i den kärlekens gemenskap som är Kristi kropp, hans kyrka. När du är buren av en delad styrka, gläd dig! Du är nu inte längre ensam, i allt kommer du framåt tillsammans med dina bröder och systrar. Med dem är du kallad att leva i en gemenskapens likhet.

The Sources of Taizé

Om vi blir kvar i Kristus växer solidaritetens och vittnesbördets frukt.

Att förbli i Kristus, källan till all kärlek, betyder att gemenskapens frukt växer.

Vad är "Böneveckan för kristen enhet"?

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år. Böneveckan för kristen enhet 2021 har förberetts av klosterkommuniteten Grandchamp. Det tema som har valts ”Bli kvar i min kärlek så skall ni bära rik frukt” kommer från Johannes 15:1–17 och uttrycker Grandchamps kallelse till bön, försoning och kyrkans enhet och i hela den mänskliga familjen.

Läs mer här: <https://www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/temat-for-boneveckan-2020/>