

Britt-Inger Berggren -



Det här året har varit omvälvande och jobbigt på många sätt på grund av den

rådande pandemin. Församlingens 125-årsfirande med en jubileumshelg blev inte som vi alla hade planerat. Men livet och historien går vidare. I dag skall jag träffa Britt-Inger Berggren som i många år har verkat i församlingen, både som pastor och som medlem. Ett stycke historia väl värt att minnas.

Pastor i vår församling

Britt-Inger föddes 1935 i Jönköping där hon växte upp i scoutrörelsen. I unga år kom Frälsningsarmén att betyda mycket likaså musiken. Hon utbildade sig till *officer* inom *Svenska Frälsningsarmén* (som 1989 blev en del av Missionsförbundet) och senare vid *S:t Lukasstiftelsen* i 7 terminer i enskild själavård och terapi. Britt-Inger provpredikade här i Missionskyrkan 1990 och blev "vår pastor".

"Många hade samlats och jag kände mig välkomnad", berättar Britt-Inger. Hon kom till paradiset som hon själv uttrycker det.

Tog del i många aktiviteter

Hon kom att verka som pastor, ordinarie 1990 - 1999 och som vakanspastor 2008 och 2016. Hon tog del i många aktiviteter. I början av 1990-talet engagerade hon sig i den nyöppnade flyktinglussen i *Karlslund* dit nyanlända flyktingar samlades innan de fördelades över landet. Här ordnades träffar för samvaro med fika, underhållning och allehanda hjälp som behövdes.

Besöken på vårdhemmet *Korpkulla*, där Britt-Inger sjöng och spelade var mycket uppskattade.

Hon visar mig ett fotoalbum med glädjefyllda kort som hon fick ifrån hemmet och berättar lite historier från den tiden.

Under några somrar var Britt-Inger med och planerade för "*Tisdagskaffe i sommartid*"

"Något som blev väldigt omtyckt var våra *Påskvandringar*", berättar Britt-Inger. "Då kom barnen från skolorna runt omkring och fick uppleva påskens historia. Lika uppskattad var också vår *Ängloutställning*, där barnen kom i kontakt med änglar i olika sammanhang. "Jag kommer ihåg en aktiv klass som under utställningen ställde en massa frågor och aktivt deltog. Läraren tyckte att hon hade fått en hop "änglar" i sin klass". Britt-Inger ler åt minnet.

Under en period drev Britt-Inger, Stefan och andra präster i Väsby en öppen verksamhet i *Väsby Centrum* med gudstjänster och nattvard.



- en del av församlingens

”Det var stort när vi alla kyrkor kunde verka tillsammans”, säger hon med ett leende.

Frikyrkopsalmboken

Britt-Inger medverkade som *Svenska Frälsningsarmens representant* i kommittén för *Psalmer och Sånger* som utgavs 1987. Den tog 10 år att utforma och invigdes i Uppsala, under en högtidlig ceremoni, av biskopen. Hon turnerade sedan runt med *Väsby Brass* för att berätta om och sjunga de mer ovanliga, nya psalmerna. Dragspelet och gitarren var trogna följeslagare.

Tillsammans med främst *Gunnel Liljengren* drevs **lunchservering** uppe i Villan i några år. ”Då hade vi även lunchgäster som inte var medlemmar. Det blev en bra mission”, inflikar Britt-Inger och ler åt minnet.

Britt-Inger var aktiv i *Skopan* från start innan församlingen kom med.

Diakoni är viktigt

Diakoni är viktigt, betonar Britt-Inger och skickar över brödfatet med blåbärsmuffins till mig, jag låter mig väl smaka. ”Den kan bedrivas var som helst,



nära eller långt bort. Behövande finns överallt”, konstaterar Britt-Inger. Det har blivit många **resor för missionen** i olika sammanhang som Kohila i Estland,

Bangladesh, Burma, Kenya och Indien.

”Det har varit väldigt givande att träffa alla dessa människor och uppleva



andra platser. Men också tufft många gånger, inte minst med alla språksvårigheter. Men efteråt kommer man bara ihåg alla tacksamma människor och känner behovet av att berätta om erfarenheterna”, säger Britt-Inger och visar flera fotoalbum från sina resor.

”Det absolut viktigaste för mig är naturligtvis mina barn *Yvonne* och *Åke*. De har alltid stått mitt hjärta nära”, Britt-Inger får en varm blick i sina ögon.

Britt-Inger har ett stort hjärta för behövande. Ibland är det nog så viktigt med en

lyssnare och ett samtal. Otaliga var de stunder som Britt-Inger genom samtal, försökte underlätta en medmänskisk kval. Många



fann tröst i samtalen som återkom och kunde sträcka sig över lång tid.



gemensamma historia

Hon tilldelas Birgittapriset



2015 kunde vi med stolthet glädjas åt att Britt-Inger tilldelades Birgittapriset. Det instiftades 2013 av Upplands Väsby kommun och Fresta församling i åminnelse av den heliga Birgittas troliga födelse och dop i Fresta församling. Juryns motivering var: *Britt-Inger har genom sitt livslånga engagemang för sina medmänniskor i utsatta situationer verkat i den Heliga Birgittas anda.*

Ett väldigt hedervärt pris.

En Guds medarbetare

Vi har alla med glädje tagit del av Britt-Ingers **predikningar** genom åren. De har gett mycket, ofta med litterära citat och berättelser. Ofta togs dragspelet eller gitarren fram och församlingen sjöng med. Genom sin roll som pastor har Britt-Inger utfört många förrättningar, såsom dop, bröllop, konfirmationer och begravningar som vi alla har starka minnen av. Jag tackar för stunden och återblicken och fastnar för orden som var skrivna i ett fotoalbum som Britt-Inger en gång fick efter sina besök på *Korpkulla*:

"Det är när vi ger som vi får. Vi är Guds medarbetare, säger Guds ord.

Vilket förtroende. Vilken glädje.

Monica Tiger

