

Missionkyrkan Upplands Väsby firar i 126 år och byter namn till Equmeniakyrkan

Wäsby missionsförening bildades år 1895. En av de 500 personer som bodde i Hammarby socken, nämligen sömmerskan Lovisa Mattson, bar en vision om att bilda en förening i Wesby. Lovisa var, i 20-års åldern, och hade blivit övertygad om att Gud ledde hennes väg och att hon skulle samla människor till en fri församling. Vid föreningens bildande utsågs smeden Sandberg som ordförande och ett par år senare flyttade de in i sitt nybyggda missionshus inte långt från stationen. År 1900 anslöt sig församlingen till Svenska Missionsförbundet. Det första missionshuset låg i hörnet Björvallavägen-Väsbyvägen.

Det fungerade som församlingens kyrka fram till flytten till den nuvarande platsen på Herrgårdsvägen 45 fram till år 1974. Det var ett stort projekt att bygga en kyrkolokal igen, helt från början. Finansiering sköttes med medlemmars egna medel och inte minst via privatlån med medlemmarnas egna tillgångar som säkerhet.

Söndagsskolan har under långa tider varit en viktig del av verksamhet med periodvis långt över 100 matrikelförda barn. Många äldre minns tant Ada Larsson som var central person i Missionskyrkans söndagsskolearbete.

Internationella kontakter har varit ett signum för församlingen med vänförsamling i Kohila, Estland, sedermera utökad med ett omfattande givarprogram. Under de senare åren har åtagandet ytterligare stärkts via den ekumeniska secondhand-butiken Skopan, som möjliggör omfattande betydelsefulla program i utvecklingsländer.

Intressant är att Missionsförsamlingen startade den första tidningen på orten "Upplands Väsby Nytt", år 1953. Tidningen blev en uppskattad lokaltidning, men på 1970-talen såldes den till en stor tidningskoncern och blev en gratisutdelad annonstidning.

I år inleds ett nytt kapitel i församlingens historia genom namnbytet till Equmeniakyrkan Upplands Väsby.