

Styrelsen för Gemensam Framtid presenterar här sitt förslag till namn på den nya kyrkan:

Equmeniakyrkan

equmenia, federationen som de tre ungdomsförbunden MKU, SBUF och SMU bildade 2007, har gått före i att bilda en gemensam organisation och har sedan dess utmanat modersamfundet att ta steg mot enhet. Namnet equmenia är sedan dess väl inarbetat och samhörigheten mellan den nya kyrkan och dess ungdomsförbund är viktig.

Vad betyder namnet?

Genom att sammanföra begreppen *ekumenik* och *EQ* i ordet "equmenia" [equme´nia] skapades 2007 ett helt nytt egennamn till federationen som då bildades.

Ekumenik: "Arbete för enhet o. samförstånd inom den kristna kyrkan". (SAOL)

Ordet har sin grund i *oikoumene* som i nytestamentlig grekiska var begreppet för "hela den bebodda världen". I Nya Testamentet används *oikos* om den kristna församlingen. *Oikos* betecknar det vi idag kallar hem och hushåll, och är grunden till ordet *ekonomi*.

EQ: (*Emotional Quotient – emotionell intelligens*). Känslor tillhör ett av människans viktigare uttryck och är en väsentlig drivkraft i människans beteende. Att vara vän och i samklang med sina känslor, använda dem positivt för sig själv och andra, är en fråga om att utöva emotionell intelligens. EQ är också knutet till ordet *empati*.

Oikoumene = vårt gemensamma hem – **Equmeniakyrkan** = vårt hem i världen

Equmenia ...

Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan som nu väljer att bilda en ny gemensam kyrka har under många år skapat en bred gemensam grund. Kyrkan är redan från start bland annat huvudman för ett flertal organisationer och skolor. De tre kyrkosamfundens ungdomsförbund gick 2007 före och bildade en federation med namnet equmenia. Namnet Equmenia har därmed redan en positiv klang i våra församlingar såväl som i den svenska kristenheten i stort.

Det är denna ekumeniska strävan som varit den viktigaste drivkraften för den nya kyrkans bildande och hör till den nya kyrkans själ. GF-styrelsen vill dock på inget sätt antyda att Equmeniakyrkan står ensam för denna ekumeniska strävan bland vårt lands och världens kyrkosamfund.

... kyrkan

Den nya kyrkans främsta uppgift är att nå ut med budskapet om Jesus. För detta krävs tydlighet. Ett namn som innehåller ordet "kyrka" ökar den tydligheten, såväl inom som utanför kyrkan.

Begreppet *ekumenik* är tämligen okänt utanför den kyrkliga sfären. Ordet kyrka har däremot en positiv laddning. Kyrkan är för många en naturlig plats för livets skiften och ett ställe där man förväntar sig att livsfrågorna tas på allvar. Med efterledet kyrka tydliggörs vår identitet såväl inåt som ut mot omvärlden. Equmeniakyrkan vill vara en plats för hela livet – en plats för vardag och fest, en plats för sorg och glädje och gemenskap.

I informationsdelen till remissmaterialet *Ny gemensam kyrka – Remiss* talas det om uppdraget till GF-styrelsen att ta fram förslag på namn till den nya kyrkan. Där anges att namnet "... bör innehålla ordet kyrka". Detta har också bekräftats under resans gång.

Ett namn som innehåller ordet kyrka ger en god energi som den nya kyrkan inte bör avstå från.

Relation till equmenia

Equmeniakyrkan och equmenia är separata organisationer men samhörigheten mellan dem stärkts i och med valet av namn för kyrkan. Det finns stora vinster i möjligheten att agera gemensamt i många frågor. Vi blir starkare tillsammans.

Vår berättelse

Vi tror också att man på detta sätt bygger en ny berättelse, om hur de tre blev ett och nu hör samman i Equmeniakyrkan. På det sättet blir också själva namnet en del av berättelsen och stärker trovärdigheten. Modern kommunikationsstrategi bygger på att ha en så stark *berättelse* som möjligt. Detta är en fantastisk sådan.

Arbetet med namnet

Arbetet har skett utifrån den kravprofil som låg till grund för den upphandling våren 2010 som resulterade i förslaget *Samfundskyrkan*. Kraven var bland andra att namnet skall ha bred acceptans både i kyrka och samhälle och ska uttrycka balans mellan tradition och nyskapande, historia och framtid. Med i detta uppdrag skickades också synpunkter från samtalsdagar där synpunkten att ordet "kyrka" bör ingå poängterades.

I december 2010 presenterade GF-styrelsen fem namnförslag, varav Equmeniakyrkan var ett. En mängd andra namnförslag har framförts från församlingar och enskilda och har diskuterats flitigt i GF-styrelsen, kyrkosamfundsstyrelserna, församlingar och på internet.

Arbetet med namnet har skett i samråd med equmenias styrelse.

Vägen vidare

Arbetet pågår med en strategi som har syftet att finna vägar för användning av namnen Equmeniakyrkan och equmenia. Förslag till grafisk profil och namnbruk ska presenteras i god tid före uppstarten av den nya kyrkan i januari 2012.