



© Reuters/Mani Rana

Skapa dialog – bygga fred

Idag finns det goda exempel i vårt samhälle, på platser och sammanhang där människor från olika bakgrund kan mötas. Vi hittar dessa platser i Sverige och vi hittar dem hos våra samarbetspartners runt om i världen.

En sådan plats är Christian Study Center (CSC) i Pakistan. CSC är en ekumenisk ideell organisation som i år firar 50 år. Där möts människor till seminarier och kurser för att på olika sätt vara med och bygga fred genom att minska konflikter mellan religiösa grupper och att lyfta minoriteters rättigheter. Under flera år har Eumeniakyrkan med bl a stöd från Sida haft förmånen att stödja CSCs arbete.

Organisationens tre mål är:

- Att hjälpa kyrkorna i Pakistan, i deras försök att få en bättre förståelse för förhållandet mellan islam och kristendom och att vara en kristen kyrka i en muslims stat.
- Att uppmuntra till och genomföra akademisk forskning om förhållandet mellan islam och kristendom i Pakistan.

- Att uppmuntra dialog, främja ömsesidig förståelse, fredlig samexistens och främja samarbete inom olika områden för att på så sätt bygga en fredlig pakistansk nation.

I det komplexa samhälle som Pakistan är har CSC erfarit att om gemenskap och tillit ska uppstå mellan människor krävs att människor möts och lär känna varandra. I mötet utgår de från det som förenar snarare än det som skiljer. Om väl tilliten finns kan fredsbygget få fäste och växa.

Vi ser att den kunskap och de erfarenheter som CSC har erövat i Pakistan också kan hjälpa Eumeniakyrkan i vårt mångfaldsarbete i Sverige.

Tillsammans med Svenska kyrkan samarbetar också Eumeniakyrkan med Church of Pakistan (Rawind stift). Här ingår bl a kvinnocentret Talitha Kumi Welfare Society. Eumenia stödjer också en söndagsskola med fokus på att lära barn att ta hand om miljön.

**EQUENIAKYRKANS INTERNATIONELLA
INSAMLING 1:A ADVENT – 31 JANUARI**