

KonfaS

Jag har varit med i KonfaS sen start, vi skulle vara 4 st från Bjuv som åkte på den första helgen i Västerkyrkan i Lund men när det väl kom till kritan så var det bara jag som åkte. De andra var sjuka, upptagna eller ville inte..... Så när jag kom dit var jag omgiven av ett 50-tal människor där alla kände minst någon annan och jag inte kände mer än min egen pastor. Det här kan tyckas vara en väldigt dålig början och det var det. Jag avskydde varje stund som inte var aktiviteter, allt som inte innebar att jag blev "ihoptvingad" med andra människor, som tur var fanns det många aktiviteter och många tillfällen att lära känna nya människor. Efter helgen kändes det ändå lite bättre, jag såg faktiskt fram emot nästa KonfaS-helg när jag skulle få träffa de här människorna igen.

Den andra helgen var alla från Bjuv med och då blev jag riktigt glad över att ha varit med på den första helgen för nu "kände" ju jag folk medan de fortfarande stod och stampade i ruta ett. Den här KonfaS-helgen var mysig på ett annat sätt, vi sydde lapptäcken till barn i Litauen och lyssnade på när Walla Carlsson berättade om sitt missionsarbete där. På det hela taget var det en väldigt lyckad helg

Den tredje helgen var under Xperience, xperience-helgerna har alltid varit lite annorlunda. Medan alla andra får välja vad de vill göra får KonfaS-ettorna ett eget spår där de får gå en promenad och lära sig om skapelsen. Jag tycker att det är ett bra upplägg, att kombinera Konfas och Xperience eftersom det blir en sorts reklam för båda evenemangen. Det blir också ett större event där man kan träffa, inte bara det vanliga KonfaS-folket utan också andra ungdomar från hela Skåne.

2017 var vi KonfaS-treor i Litauen, en upplevelse jag sent kommer att glömma. Där fick vi möta människor vars liv var extremt annorlunda jämfört med våra, människor som knappt hade så att de överlevde dagen. Vi fick vara med och hjälpa dem, ge mat till familjerna, leka med barnen och be med och för dem. Det är hemskt att tänka att de lever så nära vårt samhälle där vi kan köpa allt vi vill ha. Även om resan bara varade i 5-6 dagar så lärde jag mig väldigt mycket både om hur världen kan se ut men också om mig själv som person. Detta är en resa jag ofta tänker på än idag.

2018 var KonfaS 3 och 4 i Tazié i Frankrike. Det var också en väldigt annorlunda resa med nya upplevelser. Vi bodde 6 nätter på klostret i Taizé tillsammans med tusentals ungdomar från hela världen. Under dagarna levde vi "klosterliv" med 3 bönestunder om dagen. Däremellan hade vi bibelstudium och jobbade. Kvällarna tillbringades på Oyak (ett café) med fika och gött häng. Den här veckan hade kunnat vara enformig eftersom vi hade samma schema varje dag, men det var den inte. Varje dag innebar nya utmaningar och möjligheter, varje dag innebar nya möten med nya människor. Den här veckan gav tid till tanke och reflektion om Gud och om hur du lever ditt liv. Ett andrum i vardagen.

På det hela taget tycker jag att KonfaS har varit ett bra koncept som har bundit band mellan ungdomar från hela Equmenia Syd. Även om jag tyckte det var ensamt i början så har jag och KonfaS växt tillsammans och jag har vänner för livet. Jag skulle rekommendera alla att gå KonfaS. Det utvecklar din relation till Gud, människor och kyrkan på oändligt många plan. Om jag hade fått gå KonfaS igen hade jag inte sagt nej.

//Matilda Magnesköld, Bjuv