



## Gracia och Gracias

### Nyhetsbrev 9

2:a juni 2017



Här har sommaren kommit eller är i vilket fall är det på väg att gå från vinter till sommar. Sommaren här bjuder på någon grad kallare, men inte så hög luftfuktighet som det varit och framför allt så sjunker temperaturen till i bästa fall 25 grader på natten. Det är en lisa för kroppen och knoppen med svalare nätter.

I Sverige verkar ni haft en del känsla av sommar också, i alla fall några dagar här och var.

Att regnperioden går mot sitt slut betyder här på kusten i Ecuador att skolorna startar för nytt läsår. Den 24:e april började eleverna på både statliga skolor som friskolor. Skolan Telmo Marquina i Guasmo Sur i Guayaquil har i nuläget 177 barn inskrivna. Administrationen av skolan sköts av Pactokyrkans speciella organ för utbildning som vill satsa på skolan i form av en nybyggnation, då de nuvarande byggnaderna (sidobyggnaden) är i undermåligt skick. De önskar få in medel för detta ändamål och vädjar till systerkyrkor bl.a. Sverige. Då man anser att det är ett missionsarbete som utförs genom att vara den enda evangeliska skolan i området och att ge en bra gedigen skolundervisning med god pedagogik, så önskar man fortsätta arbetet trots att man haft ett sviktande elevantal de sista två åren.

Området räknas till en socioekonomisk utsatt stadsdel och genom att utbilda barn också med Gudsvärderingar hoppas man kunna sprida ljus i mörkret. Droger florerar bland tonåringar och ungdomar, tonårsflickor har ofta oönskade graviditeter, arbetslösheten är hög, kriminaliteten likaså och som ung utan högre utbildning dominerar missmod och hopplöshet. Genom nya lokaler skulle skolans status höjas och fler skulle skriva in sina barn, menar man. Om någon vill vara med och stötta kan man göra det via Equmeniakyrkans internationella arbete.

Mitt arbete där fortsätter och jag möter barn och föräldrar i princip varje vecka på skolan. Igår firades Barnens Dag här i Ecuador och det var fullt pådrag i skolan med festligheter. Är det fest så är det!!! Det är den

*"Du får två månaders nåd"*

såg jag på en stor reklamskylt för en tid sedan. Två månader av nåd, vad betyder det med kapitalistiskt tankesätt? I min naiva enfald tänkte jag att det måste betyda att man slipper betala krediten under två månader och istället för 24 månaders betalning så blir det enbart 22 månader.

Två månader alldeles gratis – wow!

Men så var det inte alls. Det betydde "bara" att man slapp betala under de två första månaderna, men man skulle likväl betala av hela sitt inköp. Wow – kanske en del tänker ändå,

Gunilla Eliasson  
Ciudadela Panorama Conjunto C, Villa 11  
Durán Ecuador  
Tel hem: 00593-(0)4-2804477 Tel mobil: 00593-(0)969798795  
Skype: gunilla\_eliasson  
Mail: gunilla.eliasson@equmeniakyrkan.se

Equmeniakyrkan  
[www.equmeniakyrkan.se](http://www.equmeniakyrkan.se)  
Pg 90 03 28-6



latinska mentaliteten samt ju mer desto bättre i form av musik, volym, färger, ballonger, godis och mat. Barnen hade fått i sig rejält med socker under firandet och var på alldeles speciellt gott humör när de skulle gå hem.

Den andra skolan Teodoro Kelly har uppgraderats i sin status enligt skolmyndigheterna, vilket gör att de har fått en något högre månadsavgift. I gengäld kan de stoltsera med att de har projektorer i nästan alla skolsalar och att de fortsätter att successivt förbättra sin infrastruktur på skolan, vilket kan vara till stor fördel när föräldrar väljer skola. Ca 500 elever är man uppe i detta läsår. Då det inte finns någon stalig skola i Panorama är det många som vill att deras barn ska gå på Teodoro Kelly.

Sedan sist är det en hel del tacksägelseämnen för mig.

April månad har varit bröllopsmånad. Den 6:e april gifte José och jag oss borgerligt och ett par veckor efteråt gifte vi oss "inför pastorn". José Vargas som kallas Pepe och jag håller nu på och anpassar oss till ett liv tillsammans och är tacksamma för den nåd och gåva det är att finna kärlek. Hans dotter Priscilla, 21 år bor också med oss. Så en del omställningar har det blivit och kommer nog att fortsätta bli under året.

Jag är också tacksam att Equmeniakyrkan har valt att förlänga mitt kontrakt här. Min längtan att få arbeta och verka i ett spansktalande land i Sydamerika för längre tid håller på att förverkligas i samband med fortsättning av tjänsten här. Det blir ju också mer tydligt i och med att jag gift mig med en ecuatorian även om det inte fanns med i planerna när jag lämnade Sverige. Så det innebär att jag fortsätter i tjänst i Förbundskyrkan och jag har erbjudit mina tjänster i distriktet här, så om en vecka ska jag hålla i utbildning för pastorer om "Våld i nära relationer" och även för kvinnorna i min församling någon dag senare. Det öppnar sig nya dörrar.

En fortsättning inom kyrkan kring innehållet i kursen om trafficking och familjevåld är också något vi som var med önskar, så jag håller på och koordinerar en del kring det tillsammans med Christopher Hoskins som är missionär från USA och en av dem som anordnade kursen.

En kvinna som också bor här, Doris och jag hoppas kunna bidra med

två månaders uppskjuten betalning. I allafall här där många lever på kredit.

Vad helt annorlunda nåden är med Guds tankesätt. Och vad svårt vi har att fatta den, ta emot den och leva av och i den. Och nåden som borde vara så självklar och enkel.

Gracia, nåd på spanska hänger ihop med Gracias, tack. Och visst är dessa två ord sammanbundna inte bara ordmässigt utan också i levande livet. Nåden kan inte få oss till något annat än att utbrista tack.

*"Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig."*  
Ef 2:8-9

Nåd är en gåva av helt oförtjänt slag. Som vi bara får och vi får den inte för endast

Gunilla Eliasson  
Ciudadela Panorama Conjunto C, Villa 11  
Durán Ecuador  
Tel hem: 00593-(0)4-2804477 Tel mobil: 00593-(0)969798795  
Skype: gunilla\_eliasson  
Mail: gunilla.eliasson@equmeniakyrkan.se

Equmeniakyrkan  
www.equmeniakyrkan.se  
Pg 90 03 28-6



# NYHETS BREV FRÅN ECUADOR

FRÅN GUNILLA ELIASSON – EQUMENIAKYRKANS MISSIONSARBETARE I GUAYAQUIL, ECUADOR  Equmeniakyrkan

infospridning, work shops och samtal med kvinnor här i distriktet. Vi har precis mötts och planerat en del framåt.

Arbete inom själavårdsområdet fortsätter. Genom detta har jag fått besöka två kyrkor nyligen där jag träffat och samtalat med människor och även haft undervisning eller predikat. Jag var utanför Quito som tillhör bergen, men i stadsmiljö och sedan på landet utanför Santo Domingo. Bergen och kusten i Ecuador är som två olika länder när det gäller mat, klimat, sätt att prata, vara och jag lär mig nya saker om oss människor och om landet varenda gång jag får besöka olika platser och syskon. Verkligheten är densamma var vi än befinner oss, fungerar inte våra nära relationer tillfredställande så lider hela familjen (om man har/ tillhör en sådan) och även varje enskild del. Som ensamstående kan man längta efter någon och det oavsett ålder och även här där fokus är satt på familjen jämfört med individen. Många äldre som förlorat sin partner känner stor ensamhet även med barn runtomkring och även om det var många år sedan de blev ensamma. Livets villkor och umbäranden när det gäller existentiella teman är sig ganska lika oavsett social bakgrund. Givetvis finns kulturella skillnader, men den innersta längtan av kärlek och acceptans förenar oss människor.

Planer framåt är att åka till Sverige nu i sommar. Vi hoppas att Pepe ska få visum att besöka Sverige och vi väntar fortfarande på svar. Jag har gjort en visumansökan för mer än en månad sedan som man kan likna vid permanent uppehållstillstånd pga anknytning och som jag trodde i princip var klar. Men så var icke fallet. Ett dokument behöver legaliseras och jag väntar på att det svenska konsulatet här ska bistå mig med hjälp. Så jag övar mig i tålmod, att lita på Gud och att sitta på min stress. Men ibland är det inte enkelt. En extra dos av tillit till Gud är vad jag behöver ibland och som bibeln eller en vän kan peka på.

Böneämnen är:

- ❖ Skolorna – Telmo Marquina och Teodoro Kelly. För fortsatt utveckling för skolorna så att det kommer eleverna till godo.
- ❖ I höst kommer APG 29 skolan att arrangeras i Ecuador. Man har

Gunilla Eliasson  
Ciudadela Panorama Conjunto C, Villa 11  
Durán Ecuador  
Tel hem: 00593-(0)4-2804477 Tel mobil: 00593-(0)969798795  
Skype: gunilla\_eliasson  
Mail: gunilla.eliasson@equmeniakyrkan.se

två månader utan den räcker för varje dag av våra liv ända in i evigheten.

Vilken storslagen gåva!

Det handlar inte bara om barmhärtighet, att Gud låter oss slippa ifrån vad vi gjort oss skyldiga till utan Han plusar dessutom på i överflöd av olika goda saker för oss i detta liv varav frälsning och evigt liv är svårslaget. Det finns ju liksom ingen annan som kan ge oss det.

Här tror jag att vi kan öva oss i tacksamhet. Att ha ett tacksamt sinne är att öppna upp för att se Guds godhet och nåd varhelst den visar sig. Vi får vara som upptäcksresande i nåden och rikta kikaren mot de ljuspunkter där den uppenbarar sig. "Nåd i sikte" och då dröja kvar i den glädjen som det är att få upptäcka nåd i någon annans liv eller i sitt eget.

Equmeniakyrkan  
[www.equmeniakyrkan.se](http://www.equmeniakyrkan.se)  
Pg 90 03 28-6



en lång erfarenhet av skolan här då man hade den första skolan överhuvudtaget för mer än 10 år sedan. Denna gång planerar man att ha basen i Quito, huvudstaden som ligger i bergen. Bed för all planering för Förbunds kyrkan och att antalet sökande från Ecuador ökar.

- ❖ Visumansökan. För Pepes och min. Vi ber också om förbön för vårt äktenskap.



*Guds Frid! Gunilla*

Det är WOW – på riktigt!!!

Det betyder ju även att inte ta människor eller saker och ting för givna utan att kanske återupptäcka det goda i vad jag har eller har haft och därigenom odla ett tacksamt och förnöjsamt sinnelag.

Ingen av oss kan säga att vi har rätt till nåden. Men Gud har i sin stora barmhärtighet sett till att alla har rätt till den. Det kommer inte an på oss och vårt välfyllda CV eller icke existerande prestationer, våra goda eller dåliga handlingar utan på Guds vilja. Gud ville oss nåden och det oavsett vem vi är.

Vi får i ödmjukhet be om att få upptäcka nåden på nytt, gång efter annan. Jesus Kristus vill inget hellre än att vi riktar kikaren mot honom och får syn på den nåd och sanning som han är fylld av.

Equmeniakyrkan  
[www.equmeniakyrkan.se](http://www.equmeniakyrkan.se)  
Pg 90 03 28-6

Gunilla Eliasson  
Ciudadela Panorama Conjunto C, Villa 11  
Durán Ecuador  
Tel hem: 00593-(0)4-2804477 Tel mobil: 00593-(0)969798795  
Skype: [gunilla\\_eliasson](https://www.skype.com/user/gunilla_eliasson)  
Mail: [gunilla.eliasson@equmeniakyrkan.se](mailto:gunilla.eliasson@equmeniakyrkan.se)



Kyrkbröllop den 22:a april i Guds storslagna katedral/natur



Gunilla Eliasson  
Ciudadela Panorama Conjunto C, Villa 11  
Durán Ecuador  
Tel hem: 00593-(0)4-2804477 Tel mobil: 00593-(0)969798795  
Skype: gunilla\_eliasson  
Mail: [gunilla.eliasson@equmeniakyrkan.se](mailto:gunilla.eliasson@equmeniakyrkan.se)

Equmeniakyrkan  
[www.equmeniakyrkan.se](http://www.equmeniakyrkan.se)  
Pg 90 03 28-6