



# Sådd och skörd

## *i pandemitid*

## Strategi "Post Corona"

Pandemin har skapat många frågor och påverkat den lokala församlingens situation och möjligheter. Till hjälp att sortera och prioritera följer här några tankar, ett slags förslag på *strategi* för återstart.

1. **Inventera församlingens status.** Det är viktigt att förstå hur pandemin har påverkat församlingen för att veta vad som behöver åtgärdas. Sök svar och lösningar på de viktigaste frågorna. Här kan "självskattningsdokumentet" vara till nytta för att se vilka områden som påverkats mest och hur de påverkats.
2. **Se och erkänn förlusterna,** det som gått förlorat, gått till spillo och förstörts. Kanske behövs sorgebearbetning för att komma igenom sorgen. Ordna "klagogudstjänst" eller "minnesgudstjänst" över det som gått förlorat.
3. **Bearbeta skuldfrågorna.** I Pandemins spår finns ofta starka känslor av skuld och otillräcklighet. Skuld över allt vi borde men inte gjort. Över det vi inte gjort bra, över misslyckade satsningar och till synes fruktlösa ansträngningar. Ge återkommande möjlighet till syndabekännelse och överlåtelse till varandra och till Gud. Erbjud möjlighet att förnya och bekräfta överlåtelsen till Kristus och församlingens gemenskap.
4. **Fira och tacka** (ordna jubelfest) för allt gott och värdefullt som trots allt finns kvar, för allt rikt och vackert som finns och som kommer framöver! Sjung lovsång och priså Herren för hans nåd och trofasthet, för alla nya erfarenheter och lärdomar, för allt som faktiskt fungerat/fungerar så bra trots den förfärliga pandemin och de stränga restriktionerna.
5. **Bjud in till förbön för varandra.** Be för nya djärva initiativ där nya möjligheter öppnar sig. Läget för många av Guds församlingar är allvarligt. Vi behöver nå ut längre och bjuda in fler att ta emot Guds nåd och frälsning. Vi har därför inget att förlora. Vi får "släppa loss" Guds Ande och den kreativitet, den glädje och den humor som finns i oss och i församlingen. Våga förändring! Vi är den levande och skapande Gudens folk! Vi får och kan "ge oss hän" till Guds verk. Världen och människorna behöver oss, speciellt i tider av oro och kriser. Vi kan "passa på" att ta nya steg som enskilda och församling då vi ändå lever i en förändringens tid. Alla får och kan ta ett steg närmare Jesus Kristus.
6. **Ta var på de medarbetare,** de resurser som finns i Equmeniakyrkan på både nationell och regional nivå. Bjud in och använd församlingsplanterare, evangelister, musiker, församlingsutvecklare, regionala kyrkoledare med flera, för att hitta er väg framåt och nå ut till de människor som finns i er omgivning.