

Församlingens roll och möjlighet i kristid

Kriget i Ukraina är en katastrof. Särskilt för de direkt drabbade, som skadas, som förlorar anhöriga, hus och hem, arbete och framtid. Alla på flykt. Men krigets påverkar många fler. Känslomässigt genom att vi upplever oro, olust, rädsla, sorg, frustration och maktlöshet. Kanske även stark avsky och ilska när vår trygghet, våra planer och framtidsdrömmar hotas. Kriget påverkar hela världsekonomi inklusive vår privata liksom indirekt församlingens ekonomi.

Vad är då församlingens uppgift i kristider?

I grunden är uppdraget detsamma oavsett världsläget. Att vara de troendes gemenskap, Kristi kropp på jorden.

Situationen i omvärlden påverkar dock vad det innebär att vara Kristi kropp. Dvs församlingens funktion och uttryckssätt. När behoven ändras behöver också formerna och uttryckssätten förändras.

Hur ska vi då som församling tänka och agera?

Tre förslag.

1) Ge utrymme att dela oro och rädsla, att stödja varandra i bön. Detta kan ske både i smågrupper och i samband med gudstjänster eller andra samlingar.

I församlingen finns en tradition att mötas för samtal, bibelstudie och bön. Kanske finns möjligheter att göra mer "offentliga" eller riktade samlingar. Att mötas för ärliga och ömsinta samtal där vi lyssnar på varandra har stor betydelse. I kristider blir också frågan om bibelns profetior och det kristna framtidshoppet aktuellt. Det kan alltså finnas förnyat behov av bibelundervisning/samtal. Jag tror vi kan vara frimodiga att inbjuda alla som vill att ta del av denna unika gemenskap som innebär att vi möts för att dela livet och tron med varandra, för att samtala och vägledas av Guds ord.

2) Fundera igenom vilket bidrag ni har i flyktningmottagandet och informera kommunen om detta. Se mer aktuell information på Equmeniakyrkans hemsida.

3) Gör en enkel krisanalys och beredskapsplan. Kanske inte i första hand utifrån "om kriget kommer", utan mer vilka kriser församlingen kan ställas inför. Vilka konkreta bristsituationer kan uppstå när det gäller energi, matvaror eller andra saker vi behöver och idag tar för givna. Hur klarar församlingen en "energikris"? Är det läge att se över uppvärmning, sätta upp solceller osv? Att tänka igenom och göra någon form av "beredskapsplan" är bra om något oönskat inträffar. Här kan vi ju lära av bibelberättelser, som exempelvis hur Josef agerade då nödår väntade. 1 Mos 41:33-

Ingen av oss vet framtiden, men vi får lyssna till Guds Ord, använda vårt förnuft och vara ett stöd för varandra i orostider. I kristider har församlingen en särskilt viktig roll. Det har visat sig förut och det kommer visa sig igen.

Har du frågor, förslag eller andra tankar kring detta så hör gärna av dig.

Stefan Klingberg, församlingsutvecklare region Svealand