

Verksamhetsplan 2023-2024

VISION

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

GRUNDLÄGGANDE UPPDRAG

Beskriver Equmeniakyrkans kontinuerliga uppdrag och uppgift.

FÄRDPLAN – SEPARAT DOKUMENT

SÄRSKILT FOKUS 2023-2024

Beslut i kyrkokonferensen

Beredning av kyrkostyrelse och kyrkoledning i samråd med regionråd och övriga berörda parter. Kyrkostyrelsen lägger förslag till kyrkokonferensen för beslut.

Beslut i kyrkostyrelsen

Kyrkostyrelsen har ansvar för att arbetet med det grundläggande uppdraget fortskrider och för att kyrkokonferensens beslut verkställs.

Beslut i kyrkoledningen

Kyrkoledningen ansvarar för att aktiviteter inom regioner och enheter planeras, genomförs och följs upp.

Vision

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

Grundläggande uppdrag

Kyrkans uppdrag är formulerat i §§ 29-32 i Equmeniakyrkans teologiska grund:

29. Kristi kyrka lever i och för världen. I församlingens förkunnelse, liv och tjänst fullföljs kyrkans uppdrag. Joh 17:15-23

30. Den kristna kyrkan tillber och följer Jesus Kristus. Med utgångspunkt i Jesu uppdrag och i den heliga Andens kraft vill

den göra människor till Jesu Kristi lärjungar, förmedla Guds befrielse och därmed förvandla världen. Equmeniakyrkan vill tillsammans med andra kyrkosamfund fullfölja kallelsen att på Jesu Kristi uppdrag synliggöra Guds rike i Sverige och i världen. Matt 28:18-20, Luk 4:16-21, Apg 1:8

31. Genom församlingen kallar Jesus människor till omvändelse och tro. Församlingen vill möta människors behov i alla åldrar och livssituationer. Genom vittnesbörd, tjänst och gemenskap blir kyrkans uppdrag tydligt i världen. Församlingen lever i vardagen, i arbetslivet och samhället i stort. Den vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred och försoning samt ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse. 1 Mos 1:26-28, Amos 5:24, Joh 3:16-17, Joh 14:6, Rom 3:23-26, Rom 8:19-23

32. Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I Equmeniakyrkans världsvida gemenskap delas resurser och behov. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom. Det hör till kyrkans väsen att vara missionerande, kallad och sänd att tjäna i Guds skapelse som ett redskap för Ordet och Anden, som ett vittne om Guds rike. Matt 28:18-20, Mark 16:15

Tillsammans med den världsvida kyrkan delar vi uppdraget att vara Kristi kyrka som fullföljs i församlingarnas liv och tjänst. Equmeniakyrkans uppgift är att stödja och samordna de lokala församlingarnas mission, diakoni och förkunnelse genom att:

- Stödja församlingars förnyelse, utveckling och växt och skapa förutsättningar för nya församlingar och gemenskaper.
- Driva och samordna internationella relationer och mission.
- Driva och samordna utbildning, och bära ansvar för kyrkans särskilda tjänster
- Vara en profetisk röst och aktör i samhället
- Förvalta gemensamma resurser hållbart
- Genom och gemensamt med Equmenia ansvara för att barn och unga växer och hittar en tro

Särskilt fokus 2023–2024

Med hänsyn till tidigare konferensbeslut och aktuella behov föreslås fyra områden ges ett särskilt fokus för den kommande tvåårsperioden.

► Dela tron vidare med nästa generation

Kyrkans vision är att vara hela livets kyrka. Ett stort behov är att tillsammans med Equmenia stärka arbetet för barn, familj och unga vuxna. Att dela tron vidare är kyrkans främsta uppgift. Hur lär vi oss att tala och leva tro över generationsgränserna? Hur delar vi heliga vanor med barn och unga och hur kan unga vara med och utveckla kyrkan i vår tid?

Barn och familj

Equmeniakyrkan vill vara en kyrka där barn och familjer växer tillsammans. Därför finns behov att arbeta fram en telologi och en pedagogisk plan för arbete med barn och föräldrar, och utifrån den forma utbildningsverktyg utifrån barns rätt till tro och andlig utveckling, till exempel material kring gudstjänst och heliga vanor med inriktning barn och familj.

Unga vuxna

Equmeniakyrkan vill vara en kyrka för unga vuxna där tron växer och fördjupas. Vi vill verka för att Equmeniakyrkan är en naturlig hemvist för unga vuxna, ge redskap för att hitta ett eget hållbart språk för tron, att uppmuntra till engagemang, gemenskap och medlemskap och ge möjlighet till påverkan av kyrkans kultur och arbetssätt.

► Klimat och hållbarhet

Hållbarhet har flera dimensioner och handlar ytterst om hur vi lever i relationen till Gud, medmänniskan, skapelsen och oss själva. Det kristna hoppet är ett omistligt bidrag i vår tid, liksom att kyrkan själv bidrar med omvändelse och omställning till en hållbar, fredlig och rättvis framtid. Det utlysta klimatnödläget vill fördjupa oss som kyrka genom kunskap och utbildning om klimat, skapelseteologi och eskatologi för vår tid och i vår värld. Vi kan bidra till omställning genom heliga vanor och andlig fördjupning, minskade utsläpp genom praktiskt arbete för hållbarhet i kyrkans gemensamma organisation och församlingar. Och genom att vara en profetisk röst i påverkansarbete som kyrka och tillsammans med andra aktörer, lokalt och globalt.

▶ **Nya och växande församlingar**

Equmeniakyrkan längtar efter att växa också i antal församlingar och medlemmar. Därför tas initiativ till nya församlingar och församlingar återplanteras där kristen närvaro ännu är svag. De erfarenheter som hittills gjorts hjälper oss framåt att se hur församlingar växer i vår tid genom att vi delar tron vidare. Kyrkokonferensen har tidigare satt visionen om 50 nya församlingar till 2025 och två återplanteringar per år.

▶ **Heliga vanor**

Färdplanens perspektiv *Heliga vanor* utmanar till utveckling av personligt och gemensamt gudstjänst- och andaktsliv. Hur fördjupas kristuslivet genom dagens timmar, veckans dagar och årets rytm? Gemensamma heliga vanor stödjer ett hållbart andligt liv som fördjupar efterföljelse. De gemensamma praktikerna förbinder oss med varandra, med hela kyrkan och skapelsen genom yttre strukturer och former som förmedlar Guds nåd och gestaltar det ömsesidiga beroendet.