



Hur skapas mötesplatser där hela livet får plats?

4 FEBRUARI, 9.30–17.00 I EKENSBERGSKYRKAN, SOLNA

Välkommen till en inspirationsdag hur vi skapar rum och tid för hur vi kan mötas i öppenhet, brustenhets och längtan efter tro i våra församlingar. Hur vi, utifrån de liv vi lever, kan komma samman och tända ljus, be liksom dela hopp i all enkelhet.

En sådan samling kan ha olika namn och prägel utifrån sina sammanhang. Dagen rymmer inspiration och ger förslag på former att utgå från utifrån erfarenheter kring Sinnesro-, Andrums- och Rastplats-arbete i olika församlingar. Vi talar om delande, gästfrihet, rummets, musikens och språkets betydelse, vikten av olika kreativa uttryck liksom mycket mer. Dagen vill inspirera, erbjuda kontaktnät och samla oss som kyrka i ett arbete kring heliga vanor. Vi kommer också att delta i gudstjänsten "Sinnesro i Eken" under eftermiddagen.

UNDER DAGEN MEDVERKAR:

Katarina Alexandersson, pastor i Ekensbergskyrkan och arbetar med Sinnesro i Eken

Olle Jonasson, pastor Rastplats Söder, Stockholm och pastor i kriminalvården

Lena Bergström, pastor Rastplats Söder, Stockholm samt evangelist i Equmeniakyrkan och bl a ansvar för Brobygge

Ann-Christine Lindholm, pastor i Vårdklockans kyrka, Visby, arbetar med Andrum och sinnesroarbete

Lena Wohlfeil, samordnare för musik och kreativa uttryck, Equmeniakyrkan

Elisabeth Lindgren, handläggare för lärande och undervisning, Equmeniakyrkan

INFO OCH ANMÄLAN

- 4 februari, 9.30–17.00 i Ekensbergskyrkan, Solna
- Dagen är kostnadsfri. Lunch och fika fm och em ingår. Bjuds på smörgås vid ankomst.
- Kom gärna flera från församlingen, anställda och ideella tillsammans!
- Anmäl senast 27 januari via bildan.se/arr/1163297
- Frågor? Kontakta Elisabeth Lindgren, elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se, 0765-053151